



Wandel voor een ander – Vastentijd 2025

Samen wandelen op weg naar ... Pasen. We sluiten met onze wandelingen aan bij het thema, dat paus Franciscus ons meegeeft voor het jubeljaar 2025: 'Pelgrims van hoop'. Als gelovigen blijven we altijd vol hoop onderweg. Op elke locatie wordt op eigen wijze invulling gegeven aan dit thema. Daarin nemen we de basis van de werken van barmhartigheid mee.

In het bijzonder vragen we hierbij aandacht en een bijdrage voor de Vastenactie, eveneens onderdeel van onze voorbereiding op Pasen. Meer informatie over Vastenactie vindt u elders in de Korenschoof.

De wandelochtenden verlopen volgens eenzelfde stramien met uitzondering van de eerste ochtend, waarop het askruisje wordt uitgereikt. We wandelen ca. 8 km. Elke week heeft de tocht weer een ander verrassend 'heilig plekje' in het Sallandse land.

Iedere woensdag: 9.00 uur start met een kopje koffie of thee om gesterkt te gaan wandelen en een kort bezinningsmoment.

***U bent welkom één of meerdere keren mee te wandelen,
steeds vertrekkend vanuit genoemde locatie.***

Aswoensdag 5 maart: **Raalte**. Deze ochtend start met een eucharistieviering met uitreiking van het askruisje.

Woensdag 12 maart: **Broekland**.

Woensdag 19 maart: **Heeten**.

Woensdag 26 maart: **Luttenberg**.

Woensdag 2 april: **Mariënheem**.

Woensdag 16 april (Goede Week): **Nieuw Heeten**.