

# Beeldverhaal Heilige Cornelius geloofsgemeenschap Luttenberg.



In dit Beeldverhaal nemen wij u mee in de (toekomstige) tijdlijn van een kalenderjaar van de geloofsgemeenschap in Luttenberg.

Het is 2023 geweest, en nog wat verder in de tijd!! Wij maken ons weer op voor een nieuw jaar om te proberen samen inhoud te geven aan onze geloofsgemeenschap.

Het is begin januari guur en koud en toch komen wij samen om te bidden en te zingen en elkaar onder genot van koffie/thee en een oliebol een zalig nieuwjaar te wensen.



Voor de mensen die door omstandigheden niet naar deze plek kunnen komen is er nog altijd de kerkradio, zodat zij wel met ons mee kunnen vieren.

Met een groep mensen maken wij door de week op dinsdag nog altijd een viering voor de mensen die speciaal op dat moment via de kerkradio afstemmen.



De woord communie werkgroep is nog altijd bereid om een viering te verzorgen en onze trouwe kerkgangers zijn er wat blij mee. Een pastor zal af en toe een viering verzorgen soms in het weekend anders op een dag door de week.

Als het februari is staat de vastentijd weer op het programma en na overleg in parochie Heilig Kruis wordt er een vastenactie project uitgekozen en zullen wij daar in een viering en dorpsblad Alleman aandacht aan schenken.

**VASTENACTIE**

**steunt ons project**

Rond biddag voor gewas maken wij een viering die verzorgt wordt in bv. museum De Laarman



of in de  
schaapskooi.

Wie weet,  
misschien is er  
nog wel een  
andere plek



Palm, Palm Pasen laat de koekoek razen. Ook nu wordt er door de kinderen met hulp van ouders een Palmpasenstok gemaakt, en een rondje kerk en dorp mag niet ontbreken.



Ouders vullen dit zelf in en zetten op die manier een oude traditie voort.

En wat wordt er weer veel werk verzet om in de Goede Week de Passion ten uitvoering te brengen. Dit zal niet elk jaar haalbaar zijn, de andere jaren kan er een uitvoering van Jezus Christ Superstar plaatsvinden, of een film gedraaid worden over het lijden van Christus.

Wij hebben nog altijd een ruimte voor bezinning en wat daar niet mag ontbreken is de Paaskaars, in de Heilige Kruisverheffing gewijd en meegenomen door enkele geloofsgenoten.



En natuurlijk besteden wij in een bezinningsruimte aandacht aan de verrijzenis van Jezus Christus. En heel belangrijk daarbij is de ontmoeting met elkaar onder genot van een kop koffie of thee.



Wat zou het mooi zijn als ouders hun kindje nog laten dopen in onze Heilige Corneliuskerk.

De uitnodiging voor de eerste Heilige Communie en het Heilig Vormsel zijn al binnen en de voorbereiding zal in Raalte plaatsvinden.

Wat zou het mooi zijn als de eerste Heilige Communie nog in onze kerk plaats vindt.

Voor het Vormen is de basiliek van de Heilige Kruisverheffing een prima kerk.

Wij hopen dat ouders bereid zijn naar de gezinszondagen te gaan in Raalte.

Elke 3<sup>e</sup> zondag van de maand is er een gezinszondag in de Heilige Kruisverheffing waarin kinderen centraal staan.



Ze hebben dan een groot aandeel in de verzorging van de viering.

Na afloop is er gezellig samen wat eten en drinken en daarna is er een speelse vorm van catechese met knutselwerkjes. Voor de ouders is er een mogelijkheid voor verdieping.

En zo gaat de tijd door en is het al mei. Een groepje zal een viering samenstellen bij onze mooie Lourdesgrot met de prachtige Maria die op je neerkijkt en



je kracht en steun geeft. Natuurlijk kun je een kaarsje aansteken en lijkt het net of je in Lourdes bent.

Het loopt tegen de zomer en dus mooi weer; tijd voor een vakantie viering in het amfitheater.

In de zomer worden er verhalen voorgelezen in het amfitheater. Een ludieke manier om voor kinderen, ouders en grootouders ontspanning en vermaak te brengen in de zomervakantie. Wat zou het mooi zijn als de geloofsgemeenschap hier ook een



avond in kan vullen. Bijvoorbeeld door het voorlezen van een mooi Bijbelverhaal.



Oké even aan denken dat het Luttenbergsfeest weer bijna zo ver is en er in de tent gevierd kan worden.

We zijn er maar druk mee; voorbereiding, overleg en uitvoering. Gelukkig zijn er toch nog voldoende mensen die hier aan mee werken.

Wij laten onze zieken niet in de kou staan en de Zonnebloem bezoekt nog altijd veel mensen. In september op ziekenzondag staan wij stil in gebed bij de zieke medemens en wordt er een presentje gebracht.



**DE  
ZONNE  
BLOEM**

De herfst is in aantocht; zullen wij nog een top 700 viering in de kerk houden? Er is vast wel een koor dat wil zingen. Misschien doen we mee met de Open Monumentendag.



Als er door overlijden afscheid moet worden genomen van iemand die ons dierbaar is uit onze geloofsgemeenschap of uit het dorp worden de klokken geluid om ieder op de hoogte te stellen van een overlijden.

En zeker blijft de mogelijkheid om vanuit onze eigen locatie een afscheidsviering en uitvaart te houden aan het eind van het leven van een dierbare. Dit vinden we erg belangrijk.



Op 2 november  
Allerzielen herdenken  
wij alle overledenen,  
met als thema 'Voor wie  
steek jij een kaarsje  
aan?'

De eerste zondag in november staan wij in de Heilige Corneliuskerk stil bij alle overleden dorpsgenoten waarvan wij het afgelopen jaar afscheid hebben genomen. Aansluitend gaan wij met wie wil naar ons kerkhof voor een korte herdenking.

Het hele jaar door werken er vrijwilligers voor onze dorps - en geloofsgemeenschap Die hebben wel een leuke ochtend verdient; gezellig zo samen bij elkaar, met een quiz. En nu maar hopen dat jou groep de beste is.



Sinterklaas kapoentje. Als 5 december in het weekend valt nodigen wij de Goedheiligman uit voor een geloofsmoment en natuurlijk ontbreken de Pieten niet.

Bijna het eind van het jaar, kerst staat voor de deur. Op het kerkplein wordt er door de jongeren van Jeugdgroep AKSIE een mooie kerstboom neergezet, met lampjes natuurlijk.



In de kerk wordt er door de koster en vrijwilligers de kerststal weer opgezet. We doen al jaren mee met een kerstspeurtocht die de locaties van parochie Heilig Kruis verbindt.

Zo is alles klaar om vanuit het geloof met spel en zang de kerstdagen te beginnen.

Vele ouders zijn druk met hun kinderen aan het oefenen om Kindje Wiegen te laten slagen. Wat een mooi gezicht is het om



Maria en Jozef met het kindje Jezus, de stoere herders, de lieve engelen, de ster in het oosten die de drie koningen roept, om op zoek te gaan naar het kindeke Jezus.

Veel hebben we opgesomd maar natuurlijk blijven we zoeken naar andere mogelijkheden van vieren en vieringen. Hebt u, heb jij, ideeën neem dan contact met ons op.

Het jaar is omgevlogen voor heel veel mensen, maar ook was er verdriet door mensen die van ons heen gingen. Op de laatste dag van het jaar staan wij daar bij stil en bidden om zegen voor het nieuwe jaar, wat nog ongewis voor ons ligt.

Onze visie is er een van hoop en vertrouwen voor de toekomst: Dat we blijven omzien naar elkaar en elkaar nabij zijn vanuit onze Christelijke geloofsovertuiging om er voor je naaste te zijn. Hopelijk kunnen we dat ook overdragen en doorgeven aan de volgende generatie.

Tot nu toe is onze Heilige Corneliuskerk elke dag open voor iedereen die even binnen wil komen; voor een moment van rust en bezinning. Om een kaarsje op te steken en een berichtje in het gastenboek te schrijven. De intenties die hierin zijn opgetekend worden meegenomen tijdens de weekendviering. We hopen dat de Heilige Corneliuskerk nog heel lang toegankelijk mag blijven.

Pastoraatsgroep en  
Locatieraad van de  
Heilige Cornelius  
geloofsgemeenschap  
Luttenberg.



elk eind  
is een begin  
dat komt prima  
van pas  
neem je voor  
wat je wil  
maar laat achter  
wat was