

Dopen: wie, wat en waarom?

De geboorte van jullie kind is een groot wonder, een geschenk van God. Hopelijk hebben jullie dat zelf ook zo ervaren. Geraakt door het nieuwe, kwetsbare leven wil je jouw kind beschermen en alle goeds meegeven, met de zegen van God. Dit kan een reden zijn om je kind te laten dopen en op te nemen in de geloofsgemeenschap.

Dankbaarheid

Gedragen worden

Ergens bij horen

Bescherming bieden



Praktische zaken

Waar kan ik mijn kind laten dopen?

Dopen kan in alle kerken van parochie Heilig Kruis. De voorbereiding op de doop wordt verzorgd door de doopwerkgroep samen met één van de pastores. Jullie kiezen zelf in welke kerk jullie je kind(eren) laten dopen. Op de website van het Heilig Kruis staat bij de verschillende kerken hoe je contact kunt opnemen met de plaatselijke doopwerkgroep.

Wanneer is er een doopviering?

De doopvieringen worden gehouden op zondag. De leden van de doopwerkgroep kunnen je vertellen waar en wanneer de eerstvolgende vieringen zijn.

Wie doopt mijn kind?

De voorgangers in de doopviering zijn leden van het pastoraal team. Je kunt op de website lezen welke pastores voorgaan bij het dopen.

Wat kost het?

Voor een doopviering vragen wij geen vergoeding. Wel vinden we het belangrijk om op een warme, sfeervolle wijze samen de doop van jullie kind te kunnen vieren. Het warm houden van een kerkgebouw en de organisatie rond het dopen brengen kosten met zich mee. Daarom vragen wij om een vrijwillige bijdrage.

Parochie Heilig Kruis

Info over dopen en doopvoorbereiding zie
www.parochieheiligkruis.nl/dopen

DOPEN





De doopvoorbereiding

Voor de doop van jullie kind(eren) komen we ter voorbereiding één avond bij elkaar, samen met andere ouders die hun kind willen laten dopen. Het is belangrijk dat jullie allebei aanwezig zijn. Op deze avond maken jullie ook kennis met de pastor die voorgaat in de doopviering. We vertellen aan elkaar en horen van elkaar hoe het geloof een rol speelt in ons leven en welke waarden we belangrijk vinden om mee te geven aan onze kinderen. Hierna gaan jullie zelf aan de slag om een boekje voor de viering te maken. Je kunt daarbij gebruik maken van het doopboekje van de gemeenschap. Natuurlijk kan de doopwerkgroep jullie hierbij ondersteunen.



Tijdens de voorbereiding praat je samen met andere ouders over de rol van geloof in je leven en in dat van jullie gezin. Soms heel praktisch: wat kun je met je jonge, opgroeiende kind doen als het gaat om geloofsofvoeding. Ook de parochie helpt hier natuurlijk bij: zo kennen de meeste geloofsgemeenschappen een doopherreringsviering en 'Kindje wiegen' met Kerstmis. In Raalte en Luttenberg zijn Kinderkerkvieringen voor kinderen in de leeftijd van drie tot zeven jaar.

De doopviering

In de doopviering worden meestal meerdere kinderen gedoopt. Tijdens de viering worden zij opgenomen in de geloofsgemeenschap. Belangrijke onderdelen van de viering zijn de rituelen en symbolen die gebruikt worden bij het dopen zoals: naamgeving, doopbelofte, handoplegging, water, zalf, zout, doopkleed en doopkaars. Door middel van de (zelfgemaakte) voorbeden en de keuze van lezingen, teksten, gebeden en liedjes worden de doopvieringen persoonlijk gemaakt.

Symbolen

Water is het belangrijkste tijdens de doop. De pastor giet water over het hoofd van jullie kind en zegt daarbij: 'Ik doop je in de Naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest'. Water geeft leven. Het verfrist. Het doet opbloeien.

"We gunnen ons kindje een leven waarin het mag opbloeien en tot zijn recht mag komen. We willen haar beschermen tegen alle onrecht".

"We willen ons kind een goede en veilige basis geven. Een plek en een gemeenschap waar hij op terug kan vallen. God die hem tot steun en kracht kan zijn."

Bij de **Doopbelofte** wordt aan de ouders, de peter en de meter en aan de geloofsgemeenschap gevraagd of zij jullie kindje willen helpen zijn of haar eigen weg te vinden in het leven. Als ouder belof je jouw kind voor te gaan op de weg van het geloof. Peter en meter en alle mensen beloven jullie daarbij tot steun te zijn.

Symbolen

De **Doopkaars** wordt aangestoken met het licht van de Paaskaars. Met het licht van Christus wordt nieuw licht ontstoken. We bidden dat jullie kind haar of zijn weg mag gaan in het licht van Jezus Christus en dat het net als Jezus licht en warmte mag verspreiden onder de mensen en in de wereld.



"Jullie zijn het licht der wereld", heeft Jezus tegen zijn leerlingen gezegd, "Dat licht mag niet verborgen blijven, maar het mag stralen voor iedereen".

Olie is teken van de heilige Geest, de Geest van Jezus. Zoals olie alles doordringt zonder dat je het daarna nog kunt zien, zo werkt ook Gods Geest door alles heen en doordringt ons hart en ziel met liefde.

Zout geeft smaak aan eten. De dopeling krijgt een heel klein beetje zout. Jezus zei tegen zijn leerlingen: "Jullie zijn het zout der aarde. Als dat zijn kracht verliest, waarmee moet ik dan zouten?" Dit betekent: Zorg dat door jou het leven smaak krijgt. Leef met pit en doorzettingsvermogen!

