

KORENSCHOOF

Informatie en contactblad van de parochie Heilig Kruis

Jaargang 1 | nummer 2 | 8 april tot en met 9 september



Salland • Bijbels • Stoppelhaene • Graankorrel • Symbool van verbondenheid



PASEN

Tot dan de vrouwen aan het graf –
de steen woekert over de stilte
God, neen, het is niet weer naar af!
God, neen, niet weer de oude kilte.

De vrouwen op de weg terug
keren weer om naar nieuwe wegen –
ze haasten zich misschien te vlug,
maar dit kan toch niet meer verzwegen.

Het nieuwe verhaal wordt nieuwer nog –
want doodgaan is niet meer
voorgoed...

De boot kiest een heel nieuwer zog
de leerling doet toch wat hij moet.

En dat is wat wij heden vieren
waarover wij niet kunnen zwijgen:
waar dood en steen zo welig tieren
zal leven open ruimte krijgen.

Parochie 2025

Zoals bekend moeten er in de komende jaren helaas kerkgebouwen sluiten; dat de gebouwen moeten worden gesloten betekent niet dat de geloofsgemeenschappen worden opgeheven. Dit zijn pijnlijke besluiten en niemand doet dat graag. De kerkgebouwen waar vergevorderde plannen voor bestaan zijn het kerkgebouw in Haarle en de Pauluskerk in Raalte.

In Haarle ligt al een concrete invulling voor de ombouw van de kerk naar woon- zorgenheden op tafel. In Raalte is het proces rond de Paulus nog in de fase dat er met geïnteresseerde partijen wordt gesproken.

Door het bestuur wordt een weldoordachte keus gemaakt, waarom het kiest voor een bepaaldeieder. In de notitie: Omgaan met onroerend goed (te vinden op de website van de parochie) staat beschreven hoe het parochiebestuur wil omgaan bij herbestemming van kerkgebouwen.

Leidend is de financiële positie van de parochie om het pastoraat in de toekomst vorm te geven. Maar het parochiebestuur kijkt ook of onderstaande punten gerealiseerd kunnen worden:

- * mogelijkheid om tegemoet te komen aan de wensen van parochianen op locatie voor een plaats van ontmoeting en gebed;
- * beoogde partij moet een waardige bestemming voor het gebouw garanderen;
- * het gebouw als zodanig blijft in de gemeenschap een herkenbaar middelpunt;
- * vervreemding moet bijdragen aan de organiseerbaarheid van de parochie;
- * bepalingen omtrent monumentale status van de gebouwen.

De verkoop van een kerkgebouw is bedoeld om de financiële situatie te verbeteren van de hele parochiegemeenschap en daarom kan een kerkgebouw helaas niet voor een appel en een ei verkocht worden.

Het bisdom heeft een flink aantal voorwaarden opgesteld voordat het parochiebestuur definitief toestemming krijgt tot verkoop van het kerkgebouw. Op al deze voorwaarden wordt door het bestuur gelet.

Voor deze procedure geldt de notitie 'Het onttrekken van een kerkgebouw aan de goddelijke eredienst' van het aartsbisdom (2017).

Kort weergegeven:

- * informeren van het bisdom over het voorgenomen beleid met betrekking tot het pastoraat en de gebouwen;
- * informeren van alle parochianen over de plannen;
- * hoorzitting voor parochianen over de voorgenomen onttrekking aan de eredienst per afzonderlijk kerkgebouw; het parochiebestuur inventariseert dan namens de bisschop de meningen over de voorgenomen onttrekking;
- * schriftelijk verzoek aan de bisschop om de kerk aan de eredienst te onttrekken; daar hoort uitgebreide documentatie bij;
- * formeel decreet bisschop waarbij het kerkgebouw aan de goddelijke eredienst wordt onttrokken; de bisschop tekent het decreet pas als er een koopcontract voorligt.

De voorwaarden die het bisdom stelt zijn mede bepalend voor de keus die door het bestuur wordt gemaakt. Een van de voorwaarden is waarvoor wordt het gebouw hergebruikt. Op de herbestemming zit een kettingbeding van 100 jaar. Dat houdt in dat er in die 100 jaar niet een van de zaken in mogen plaatsvinden die het kerkgebouw geen recht doen, denk aan een gokhal of iets dergelijks. We houden u in de Korenschoof steeds op de hoogte van de stand van zaken.

Betsie Wanders-Koerhuis
secretaris parochie Heilig Kruis

Actie Kerkbalans

Het bestuur van de parochie Heilig Kruis is op zoek naar vrijwilligers voor de actie kerkbalans.

Er zijn vrijwilligers die een stapje terug willen doen en nog wel een deel van de werkzaamheden op zich willen nemen en andere vrijwilligers zijn gestopt in verband met hun leeftijd.

Het plan is een begin te maken de actie kerkbalans voor 2023 digitaal te organiseren. We starten met de locaties Haarle (waarschijnlijk), Broekland, Paulus en Kruisverheffing. Voor een aantal van onze parochianen is dat misschien wat lastig, daarom blijft de papieren versie ook nog voor een deel doorgaan. De ervaringen die we nu opdoen kunnen in de toekomst helpen, Voor de digitale versie wordt er volgens de AVG toestemming gevraagd. Parochianen waar we geen e-mailadres van hebben, worden middels een brief gevraagd

of hun e-mailadres gebruikt mag worden voor benadering voor actie kerkbalans, met daaraan gekoppeld het digitale verhaal voor de incasso.

Zoals je ziet worden er voor verschillende werkzaamheden vrijwilligers gevraagd. Met name vrijwilligers die digitaal vaardig zijn en die willen helpen bij het administratief verwerken van alle veranderingen. Vrijwilligers uit alle parochies zijn zeer welkom.

Wil je iets doen voor onze parochiegemeenschap dan vragen wij te reageren. Stuur dan een e-mail naar bestuurssecretaris@parochieheiligkruis.nl.

Met vriendelijke groet,
Betsie Wanders-Koerhuis



Op zoek naar een bestuurslid communicatie

We zoeken iemand die actief is of recentelijk was in de communicatie en die vanuit betrokkenheid zich in wil zetten voor de parochie Heilig Kruis. Ook kandidaten m/v uit de buurt-parochies worden verzocht te reageren. De terugloop in de katholieke kerk merken de actieve parochianen al lang. Daarom zijn we gestart met het project 'parochie 2025' waarin we toegroeien naar een situatie met nog één kerk en een parochieel centrum. In de lokale geloofsgemeenschappen blijft nog wel 'pastorale presentie' in activiteiten met de geloofsgemeenschap en in het behoud, waar dat mogelijk is, van een ontmoetings- annex devotieruimte. Juist in deze periode met de ombouw van de parochie naar een nieuwe vorm is dat niet altijd handig dat dit met een beperkt aantal kartrekkers moet gebeuren.

Het pastoraal team heeft de afgelopen jaren te maken gehad met een forse krimp, zodat er nu welgeteld 1,6 voltijdsbaan beschikbaar is om de pastorale zorg aan ruim 25.000 parochianen te vervullen. Dat omvat weekenddiensten, vieringen, uitvaarten, pastoraal werk, voorbereidingen op allerlei vieringen, begeleiden van vrijwilligers etc. Gelukkig zijn er nog steeds mensen vrijwilliger in de kerk, maar eerlijk is eerlijk, ook dat aantal neemt af.

Deze vragen komen in de hele parochie en bij alle parochianen op, op verschillende momenten en met verschillende intensiteit. Het is voor het bestuur in de huidige samenstelling een enorme uitdaging die vragen te adresseren. Te vaak moeten we constateren dat het niet lukt door alle andere activiteiten die óók moeten.

Daarom zoekt het bestuur versterking in een bestuurslid dat de portefeuille communicatie

wil beheren. Sedert 2017 bestaat het bestuur uit een kleine groep parochianen die het proces naar 'parochie 2025' probeert te begeleiden. Voor een vrijwilligersbestuur is dat een forse klus, temeer omdat vele vragen leven in de parochie. In de parochie leven veel vragen over de toekomst, soms gericht op de eigen geloofsgemeenschap, soms op de hele parochie, soms ook alleen op het behoud van eigen gewoonten en routines of het behoud van het kerkgebouw in een liturgische of andere functie. Voor het bestuurslid communicatie bieden we een uitdagende klus, een goed samenwerkend bestuur, de loyaliteit van medewerkers en vrijwilligers in de parochie en een bescheiden vrijwilligersvergoeding.

Heb je enige interesse of wil je meer weten?

Stuur een e-mail naar

bestuurssecretaris@parochieheiligkruis.nl en we nemen contact met je op.

Namens bestuur en pastoraal team

Genio Ruesen

vicevoorzitter

Opbrengst actie Kerkbalans

Raalte - Kruisverheffing	€ 93.000,00
Raalte - Paulus	€ 47.000,00
Broekland	€ 12.000,00
Nieuw - Heeten	€ 33.000,00
Heeten	€ 65.000,00
Luttenberg	€ 50.000,00
Mariënheem	€ 27.000,00
Haarle	€ 26.000,00

Voorstellen Gerrold Hulsmans



Sinds 1 maart is officieel de vacature "Vastgoedzaken" vanuit het bestuur "parochie Heilig Kruis" weer ingevuld. Na een verkennend gesprek met het bestuur, kijken of het voor ieder goed voelt, heb ik te kennen

gegeven mij in te willen zetten voor deze portefeuille. Daarom wil ik mij via deze weg aan jullie allen voorstellen, mijn naam is Gerrold Hulsmans. Ik ben fulltime werkzaam als bouwkundig projectleider en dagelijks actief in de bouwwereld. Raalte en haar buurdorpen ken ik als geboren en getogen Luttenberger, inmiddels 43 jaar. Daar waar ik samen met mijn vrouw en drie kinderen

met veel plezier woon. Door de verschillende bestuursfuncties ben ik betrokken bij de samenleving en het vrijwilligerswerk. In mijn optiek een belangrijke schakel. Naast de gevulde weekagenda maak ik ook tijd voor afleiding, wat kan zijn, naar de sport van de kinderen of naar het fitness centrum. Rondom huis kan ik ook voldoende afleiding vinden en mijn overgebleven vrij tijd lekker invullen.

Ik ben iemand van korte communicatie lijnen en kijk uit om samen een periode in te gaan. Bij vragen kunt u mij bereiken via het e-mailadres vastgoed@parochieheiligkruis.nl.

Groeten van Gerrold Hulsmans

Leve de kerk

Leve de kerk
die ruimte schept
die openstaat voor iedereen:
een vrijplaats
een schuilplaats
een plaats voor jou en mij.

Leve de kerk
die oproept tot bezinning
tot ommekeer, tot inzicht
dat niet het grote
maar het kleine belangrijk is
dat niet het sterke
maar het tere is wat ontroert
een kus, een hand
meer dan een gebaar willen zijn.

Leve de kerk
die niet wil berusten
en de idealen van gerechtigheid
vrede en heelheid niet wil prijsgeven
nooit en te nimmer!
blijft profeteren
als is het tegen wind en stemmen in!

Leve de kerk
waar kinderen kind mogen zijn
ouderen oud mogen zijn
en mogen dromen over toen
waar jongeren kunnen zoeken
in alle vrijheid, in alle vervreemdheid
niet wetend waar te beginnen en hoe.

Leve de kerk
waar brood en wijn gedeeld wordt
met eenieder
voor eenieder
een gemeenschap van mensen
die allen kinderen van God genoemd
willen worden
en dat is meer dan jij en ik samen.

Leve de kerk
leve één grote wereldwijde oecumene
samen in een kring
alle kleuren van de regenboog
samen verenigd
een gemeenschap van mensen
die allen kinderen van God genoemd
willen worden
en dat is meer dan jij en ik samen.

Leve de kerk?
Ja, leve de kerk!

Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt, alleluia!



Binnenkort vieren we de kern-
dagen van ons geloof met als
belangrijkste dag het hoogfeest
van Pasen. We vieren dat Christus
leeft! Deze overwinning wordt
prachtig bezongen in Psalm 118.
Het is één van mijn lievelingspsal-
men. Al heel vroeg in de kerkge-
schiedenis kreeg deze psalm een
plek in de Paasliturgie. Ook bij het

Joodse Paasfeest heeft deze psalm een belangrijke plek. Hij zal zeker
gezongen zijn bij het Laatste Avondmaal van Jezus met zijn apostelen.
In deze lofpsalm klinkt voor mij, bekeken door een christelijke bril, de
essentie van de hele Goede Week en onze verlossing met Pasen door.

In die laatste dagen van Jezus' aardse leven dook deze psalm al
steeds op, als een psalm die met Jezus meeging. Als Jezus op een
ezeltje Jeruzalem binnenrijdt, wordt hem uit volle borst toegezongen:
'Hosanna! Gezegend die komt in de naam van de Heer!' - een zinnetje
uit Psalm 118. En heel passend op Palmzondag: 'Maakt open de poort
der gerechtigheid, daarbinnen wil ik de Heer gaan danken!' Kort na zijn
intocht vertelt Jezus een schokkende gelijkenis over een aantal wijn-
boeren die een wijngaard huren en de zoon van de eigenaar vermoor-
den. 'Maar,' sluit Jezus af, 'de steen die de bouwers hebben afgekeurd,
die is tot hoeksteen geworden' - weer Psalm 118.

Even later trekt Jezus flink van leer tegen de Schriftgeleerden en
Farizeeën, en sluit dan wéér af met Psalm 118: 'Jullie zullen me niet
meer zien, tot de tijd komt dat je zult zeggen: 'Gezegend die komt in de
naam van de Heer!'

En dan is er nog het Joodse Paasmaal dat Jezus vierde met zijn leerlin-
gen, het Laatste Avondmaal:

aan het einde van die maaltijd, vlak voor zijn arrestatie, zingt Jezus nog
één keer met zijn vrienden de lofzang, ook met verwijzingen naar zijn
lijden en sterven op Goede Vrijdag: 'Zij stootten mij weg en sloegen
mij neer, maar Hij heeft mij ondersteund.' En daarmee is Psalm 118 het
laatste lied dat Jezus gezongen heeft voor Pasen.

Of het ook het eerste lied is dat Jezus zong ná zijn opstanding, dat
weet ik niet, maar het zou heel goed kunnen! Want deze psalm bidt
helemaal naar Pasen toe: 'Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt, wij
zullen hem vieren in blijdschap'. En: 'Mijn God zijt Gij en ik dank U, mijn
God, ik verkondig uw roem. Brengt dank aan de Heer, want Hij is gena-
dig, eindeloos is zijn erbarmen'.

Een prachtige psalm die we met Pasen zeker zullen horen in de vierin-
gen en die we ook eens voor onszelf kunnen bidden of zingen.
Elke keer als ik deze psalm bid word ik geraakt door haar diepte en
schoonheid. En bovenal door de prachtige boodschap: 'Ik zal niet ster-
ven, maar blijven leven', want 'eindeloos is zijn erbarmen'.
Christus is verrezen, alleluia!

Zalig Pasen en welkom om de kerndagen van ons geloof mee te vieren!

Hartelijke groeten,

Ronald Cornelissen
pastoor

Uitvaarten in onze parochie

Het goed vieren van de uitvaart vinden we in onze parochie van groot belang. Met zorg willen we de uitvaart vormgeven. Daarbij vinden we de inbreng van de nabestaanden van groot belang. Het moet immers de uitvaart van hun geliefde worden. In een kerkelijke uitvaart is altijd de kerkelijke en de persoonlijke kant aanwezig. Het gaat om deze persoon en diens leven, maar het gaat ook om gelovig en met vertrouwen op het eeuwig leven deze overledene aanbevelen in Gods aanwezigheid. Het is meestal zoeken naar de goede balans hierin.

Wie verzorgen uitvaarten?

De leden van het pastoraal team blijven het begeleiden van stervenden en voorgaan in uitvaartliturgie als een belangrijke taak zien. Daar waar mogelijk zullen zij natuurlijk de uitvaart verzorgen van parochianen die zij pastoraal begeleid hebben. Het pastoraal team is de afgelopen jaren echter veel kleiner geworden. Gelukkig verzorgd emeritus-pastoor Jan Verweij nog veel uitvaarten. Hij wordt in mei echter 80 jaar en heeft aangegeven een stapje terug te willen doen. Hij zal nog wel uitvaarten verzorgen, maar aanmerkelijk minder dan de afgelopen jaren. Hij rekent daarbij op ons begrip. We zijn hem zeer erkentelijk voor zijn grote inzet als emeritus voor onze parochie.

De afgelopen jaren hebben een aantal vrijwilligers zich toegerust om zelfstandig voor te gaan in uitvaartvieringen. De eerste twee staan klaar! In een ander artikel stellen zij zich voor. Daarnaast zijn er nog een paar in

opleiding. Het pastoraal team is blij dat deze vrijwilligers dit willen doen en heeft er het volste vertrouwen in dat ze het op een waardige en betrokken manier zullen gaan doen.

Vorm van de uitvaartviering

In de corona-periode waren de uitvaarten aanvankelijk alleen in de vorm van een gebedsviering met absoute. Ook toen het strikt genomen niet meer hoefde hebben we als pastoraal team aan de gebedsviering zonder communie vastgehouden. We merkten namelijk dat in bijna alle gevallen de uitvaart in de vorm van een gebedsviering het beste aansluit bij de wensen van de nabestaanden. In een Eucharistieviering of een Woord- en Communieviering zijn we immers veel meer gebonden aan liturgische voorschriften en is er minder ruimte voor persoonlijke inbreng. Een enkele keer werd de communie overigens wel gemist. Anderzijds merkten we in het verleden dat het uitreiken van de Communie voor velen iets onbekends was en regelmatig voor verwarring zorgde.

Het pastoraal team heeft besloten dat een gebedsviering de normale wijze van de uitvaart in onze parochie blijft, ook als er een priester voorgaat. Bij nadrukkelijke wens van de familie en als de Eucharistie voor de overledene en of diens nabestaanden heel waardevol was of is, willen we hier een uitzondering voor maken.

Namens het pastoraal team,
Diaken Marc Brinkhuis

Voorstellen: parochiaanvoorgangers bij uitvaartvieringen



Misschien hebt u er al eens iets over gehoord. De afgelopen tijd hebben we een aantal parochianen toegerust om vanuit en namens onze parochie voor te kunnen gaan in uitvaartvieringen. Zowel in de kerk als in crematoria namens onze parochie. Ons pastoraal team is klein geworden en we willen dat de uitvaarten goed en

zorgvuldig verzorgd worden. Met onze toegeruste parochiaanvoorgangers is dit gewaarborgd.

Graag stellen wij twee dames voor die vanaf nu voor zullen gaan: Betsy Kruiper en Willie Boosveld. Beiden wonen in Raalte, maar zullen voorgaan in de hele parochie H. Kruis. Ze hebben vele jaren ervaring in het voorgaan in avondwakes.

Op dit moment zal er nog een aantal parochianen met ons als stagiair mee voorgaan. Hopelijk willen ook zij straks voorgaan in uitvaartvieringen.

Pastoraal team parochie H. Kruis

Feliciteer pastor Verweij

Pastor Jan Verweij wordt op 14 mei 80 jaar. Namens alle parochianen van harte gefeliciteerd. In de vieringen van 8 mei (Kruisverheffing 10.30 uur) en 14 mei (Heeten 19.00 uur) wordt hier aandacht aanbesteed en kan pastor Verweij gefeliciteerd worden.



Bedankbrief voor de Ridders

Hoogeerwaarde heer Cornelissen, confrater,

Namens de Commissie Caritas wil ik u en de parochianen van uw parochies meer dan hartelijk danken voor de overweldigende bijdragen van totaal bijna € 11.000 die de parochianen bijeen hebben gebracht als geschenk aan u; dit in het kader van uw 25-jarig priesterjubileum.

U hebt de wens geuit dat dat geschenk ten goede zou komen aan de hulp aan Christenen in het Heilig Land. Daarbij is gekozen om de bijdragen toe te voegen aan onze Kerstactie 2021. Die actie was gericht op zeer arme (Christelijke) Palestijnse gezinnen op de Westelijke Jordaanoever en in de Gazastrook. Gezinnen waarvan gezinsleden lijden aan ernstige ziekten als hart- en vaatziekten, longaandoeningen, nierziekten en kanker en die zelfs de meest basale medische hulpmiddelen ontberen.

Zij profiteren niet van de gezondheidszorg van overheidswege. Met de actie stelden wij ons ten doel om tenminste 200 van deze gezinnen te kunnen helpen. Daarvoor was circa € 100.000 nodig; op voorhand een bedrag dat niet of nauwelijks haalbaar leek.

De omvang van de bijdrage van uw parochianen is écht heel bijzonder. In email daarover binnen onze commissie heb ik letterlijk het woord "WOW" zien passeren. En dat geeft goed weer hoezeer de opbrengst onze verwachting overtreft. Nu bijna alle bijdragen aan de Kerstactie zijn ontvangen, kunnen wij melden dat het doel ruimschoots is gehaald en dat we zelfs meer gezinnen kunnen helpen dan wij hadden durven hopen. En het mag duidelijk zijn dat

uw parochianen daaraan belangrijk hebben bijgedragen. De betrokkenheid en verbondenheid met het Heilig Land die daaruit spreekt, is hartverwarmend en past prachtig in de Kerstgedachte rond de actie.

Met hartelijke groet,

Matthijs Boeser
Voorzitter Commissie Caritas



STICHTING STEUN HEILIG LAND



Parochiële Caritas Instelling van het Heilig Kruis

Op weg naar Pasen kijken we als PCI-bestuur en werkgroepen caritas terug op wat geweest is. Ook al waren er minder vieringen met Kerstmis, waarbij fysiek gecollec-teerd kon worden, dankzij de berichtgeving in onze parochiedorpsbladen hebben wij bijzonder mooie giften van u ontvangen. Daarvoor willen wij u hartelijk danken.

Een van de activiteiten, die wij daarmee kunnen financieren is het mede mogelijk maken van de theater-voorstelling 'Zie de mens' door de Joseph Wresinski Cultuur Stichting (zie www.wresinski.cultuur.nl). Op vrijdag 8 en zaterdag 9 april vinden deze voorstellingen in manege 'De Hooge Weg' in Raalte plaats. In de parochiedorpsbladen hebt u hierover kunnen lezen. De voorstellingen hadden in november plaats zullen vinden, maar dit werden nogmaals

uitgesteld vanwege corona.

Op het moment van de verschijning van deze Korenschoof zullen de nodige Paasgroeten met een palm-takje zijn rondgebracht en gegeven aan degenen, aan wie wij wat extra aandacht willen geven. We blijven omzien naar elkaar en elkaar een hart onder de riem steken. Dit jaar hebben we voor een meer sobere aanpak gekozen vanwege de oorlogssituatie in de Oekraïne. Als PCI dragen we ons financiële steentje bij aan slachtoffers van deze oorlog. Daar waar vluchtelingen worden opgevangen doen wij indien nodig een beroep op ons netwerk en steken ook daar, met de andere leden van de Gezamenlijke Kerken Gemeente Raalte, de handen uit de mouwen.

Via de genoemde Gezamenlijke Kerken Gemeente Raalte dra-

gen we eveneens bij aan de actie 'Raalte geeft warmte'. Op het moment van schrijven is nog niet bekend hoe dit vorm gaat krijgen, maar we houden u via de parochiedorpsbladen op de hoogte.



Tot slot laten we u weten, dat we oog en oor blijven houden voor mensen in acute nood. Zoals we op de Paasgroet al lieten weten: Mocht u hulp nodig hebben voor uzelf of voor uw medemens dan kunt u ons vinden via het secretariaat van de parochie, 06 – 466 38 669, via uw plaatselijke werkgroep caritas of via ons mail-adres pciheiligkruis@gmail.com.

Gerard, Bennie, Henk, Antoon, Harrie, PCI-bestuur, Ton en Jan, contactpersonen PCI en Lonneke, pastoraal werker

Eerste aanzet tot herbestemming Heilige Corneliuskerk in Luttenberg gegeven



Hoewel het volgens plan nog enkele jaren gaat duren, gaat ook de kerk in Luttenberg aan de eredienst worden onttrokken. Net als in de andere locaties waar hetzelfde staat te gebeuren, geeft dit best wat reuring. Voor de locatieraad - die formeel niet meer bestaat, maar nog wel samen met de coördinatoren overleg heeft - voldoende reden om in actie te komen.

Een eerste stap was het formeren van een werkgroep, bestaande uit enkele vertegenwoordigers van de locatieraad, aangevuld met een aantal mensen uit het dorp die specifieke kennis hebben op bepaalde gebieden. Denk daarbij aan subsidies, kerkelijk recht en bestuur en aan social media. De werkgroep heeft o.a. in kaart gebracht wat er zoal tot de kerk in Luttenberg behoort. En dat is meer dan alleen het kerkgebouw en de pastorie. Ook het kerkenlandje met de schaapskooi, de Mariagrot, het pastoorsbos met het amfitheater en mariakapelletje zijn onderdeel van de bezittingen. En dat alles bij elkaar bepaalt voor

een belangrijk deel het unieke dorpsaangezicht van Luttenberg. Vanuit de bevolking kwamen al snel geluiden dat men het belangrijk vindt dat dit voor Luttenberg behouden blijft.

In november 2021 is daarom de Stichting Parel & Kerk Luttenberg opgericht. In het oprichtingsbestuur zitten afgevaardigden vanuit de locatieraad. Het bestuur wordt

daarnaast aangevuld met betrokken deskundigen. De stichting stelt zich als doel om de genoemde bezittingen te behouden voor het dorp, door ze in bezit te krijgen. Maar dat kost natuurlijk wel geld, niet alleen om het te verwerven, maar ook te onderhouden. En daarvoor moet een goed plan gemaakt worden, wat nog niet eenvoudig is.

De eerste aanzet is inmiddels wel gegeven. Zeven studenten van de Jan de Bouvrie-academie, onderdeel van Hogeschool Saxion in Deventer, hebben aangegeven om met de vraag voor een herbestemming van de kerk aan de slag te willen gaan. De studenten volgen allen de module religieus erfgoed en in dat kader hebben zij ieder een plan gemaakt.

De studenten hebben als eerste het gebouw van boven tot onder bekeken, inclusief de bouwtekeningen. Daarna hebben ze een enquête uitgezet onder de Luttenbergers met vragen als 'Wat betekent de kerk in uw leven?' en 'Moet het kerkge-

bouw behouden blijven?'. Ook zijn er gesprekken gevoerd met diverse mensen uit het dorp, zowel jong als oud. Met alle input zijn de studenten aan de slag gegaan en hebben ieder een plan ontwikkeld.

Op 22 maart j.l. zijn de plannen gepresenteerd tijdens de jaarvergadering over 2021 die de locatieraad in gemeenschapscentrum Elckerlyc hield. De studenten hebben echt 'out-of-the-box' gedacht. De plannen varieerden een zorgcentrum tot speelhuis voor de jeugd en van wellnesscentrum tot verbouw van groenten en vruchten. De vele belangstellenden luisterden soms met open mond naar deze presentaties en moesten dit ook wel even op zich in laten werken. Vooraf was al wel gezegd dat het niet zo is dat één van de plannen ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd. De studenten hebben vooral gekeken naar functionaliteit en niet naar financiële haalbaarheid. Maar dat was ook niet hun opdracht. Hun brede kijk op de mogelijke herbestemming leidt weer tot nieuwe inzichten en ideeën. De plannen zijn ook nog in de kerk te zien geweest, waarbij iedereen een reactie erop kon geven en zelf nieuwe ideeën aan kon dragen. Daarmee gaat de stichting Parel & Kerk Luttenberg aan de slag om zo te komen tot een realistisch plan voor herbestemming van de kerk in Luttenberg. Er is nog een lange weg te gaan, maar de eerste stappen zijn gezet.

Jesus Christ Superstar

In de H. Sebastianuskerk, Kerkweg 1 te Haarle wordt weer de voorstelling Jesus Christ Superstar opgevoerd. Deze voorstelling wordt op 8 april om 20.00 uur (inloop 19.30 uur). De voorstelling duurt een uur en is gratis. Er is na afloop een vrije gift. Er is koffie en thee aanwezig.



Liturgie Triduüm

Op **Witte Donderdag** is er een feestelijke Eucharistie. Het is feest want we vieren de instelling van de Eucharistie en het priesterschap. In deze viering klinkt het gloria en de klokken luiden. In het evangelie van deze viering horen we over het laatste avondmaal bij de evangelist Johannes. Uniek aan deze evangelist is dat hij het heeft over de voetwassing die tijdens de maaltijd plaats heeft. Aan het einde van het evangelie klinkt:

“Begrijpt gij wat Ik u gedaan heb? Gij spreekt Mij aan als Leraar en Heer en dat doet gij terecht, want dat ben Ik. Maar als Ik, de Heer en Leraar, uw voeten heb gewassen, dan behoort gij ook elkaar de voeten te wassen. Ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat gij zult doen zoals Ik u gedaan heb.”

Na de preek doen we dus ook wat Jezus ons voorbeeld doet, en wast de priester ons de voeten. Aan het eind van de viering begint als het ware de Goede Vrijdag. We brengen de hosties over in een plechtige processie naar een rustaltaar. Om daar bij Hem te waken als was het in de hof van olijven. Jezus vraagt daar tot drie maal toe aan Johannes, Jakobus en Petrus om daar één uur met hem te waken. Zo is er in sommige parochies ook de traditie om bij de Heer de nacht door te waken. Na de viering wordt de kerk versoberd om in de stijl van Goede Vrijdag te passen.

Goede Vrijdag: we overwegen het lijden en sterven van de Heer. De plechtigheden van Goede Vrijdag zijn het vervolg op de wake van Witte Donderdag. Er is geen bel, geen openingslied maar de plechtighe-

den beginnen met de priester (en assistenten) die plat op de vloer gaat liggen, gekeerd naar het altaar. Dit teken, wat we verder alleen zien bij wijdingen en geloftes van religieuzen, is symbool voor het delen in het sterven van de Heer. Hierna wordt een gebed geboden en gaan we luisteren naar de lezingen uit Jesaja en de Hebreeënbrief, beide over het offer van Jezus voor ons. Om vervolgens te luisteren naar het lijdensverhaal volgens Johannes.

Daarna volgen de **plechtige voorbedes**. Dit zijn 10 bedes bestaande uit een oproep tot gebed, stilte en de bede tot God. Deze bedes zijn voor de Kerk, de paus, de gelovigen en priesters, voor de dopelingen, voor de eenheid van de christenen, voor het Joodse volk, voor allen die niet in Christus geloven, voor allen die niet in God geloven, voor de regeringsleiders en voor allen die in nood verkeren.

Na deze bedes begint de **Kruisverering**. Het kruis wordt in drie keer ontdaan van het doek terwijl de priester of diaken deze toont. Hierna kan het kruis op gepaste wijze dank worden betuigd. Door te buigen, kussen, bloemen te geven of een ander teken van eerbied te stellen.

Het derde en laatste deel van deze viering is de **communierite**. Het altaar wordt bedekt met een dwaal en kaarsen, vervolgens wordt de ciborie opgehaald en wordt de communie uitgereikt. Er wordt besloten met een gebed. En zo stil als we gekomen zijn gaan we ook weer.

Paaskaars binnen. Opnieuw wordt in drie keer deze getoond en wordt deze bezongen: “Licht van Christus” en als antwoord zingen we “Heer, wij danken U”. We zien een parallel tussen beide momenten, het offer van de Heer en Zijn verrijzenis. We zien hierin ook de eenheid dat de dood niet het einde is maar door Zijn dood de verrijzenis wordt bewerkt.

Na de tweede keer te hebben gezongen: “Licht van Christus”, wordt het

Paaswake

Van oudsher worden in de Paaswake de doopleerlingen door doop, vormsel en communie opgenomen in de Kerk. Dit was vroeger ook een wake die door de nacht heen werd gevierd. De viering begint met de lichtrite en begint dan ook in het donker. Buiten of in het portaal is een vuur waar de Paaskaars aan ontstoken wordt. En zoals gisteren het kruis in drie keer binnen werd gedragen en getoond, wordt nu de Paaskaars, teken van de opgestane Heer, binnengedragen en getoond. Tijdens het binnendragen wordt ook het licht verspreid. Waarna de paasjubelzang door de diaken of priester wordt gezongen bij het licht van de Paaskaars.

Het tweede deel is een lezingen wake, waar tot negen lezingen gelezen kunnen worden. Zeven uit het oude testament, een uit de brieven en een uit het evangelie. Alle lezingen worden begeleid met zang en een gebed. Vaak wordt er een deel van de oudtestamentische lezingen gelezen. Tussen de lezingen uit het Oude en Nieuwe Testament klinkt het Gloria, met schelmen belgelui.

Nadat alle lezingen en de homilie zijn geweest, is er de viering van het doopsel. Wanneer er geen dopelingen zijn volgt de zegening van het doopwater en de hernieuwing van de doopbelofte. Ook ontvangen de volwassen dopelingen het heilig Vormsel. Als laatste deel van de viering vieren we de dienst van de tafel waarin we het lijden, sterven en verrijzen van de Heer herdenken. En we Zijn gave mogen ontvangen.

licht verspreid onder de aanwezigen. En als kind, maar ook nu nog, is het een prachtig iets om het licht door te mogen geven en te kijken naar het gezicht van de persoon die het ontvangt. Het is vaak een beeld van eenvoudige bijna kinderlijke vreugde. Daar moet ik vaak aan denken wanneer we zeggen dat we een blij geloof hebben!

Pastor G. de Bekker

Paasbezinning

De katholieke liturgie is een zintuigelijke. Er is iets te zien, te horen er is iets te beleven. Een mooi voorbeeld daarvan vind ik in de twee keer dat in het triduüm iets wordt binnengedragen. We tonen het kruis in drie keer, het wordt opgeheven en er wordt gezongen: “aanschouw het kostbaar kruis waaraan de redder heeft gehangen”. Elke keer gebeurt dit net een toontje hoger en is er meer van het kruis te zien. In de paasnacht dragen we de

14 april Witte Donderdag

Raalte 19.00 uur Witte Donderdag viering met Pauluskoor
Mgr. Woorts en diaken M. Brinkhuis

15 april Goede Vrijdag

Raalte 09.00 uur Kruisweg met organist Jan Wanders
Pastoor R. Cornelissen
Haarle 15.00 uur Kruisweg Werkgroep
Heeten 15.00 uur Kruisweg met Parochiekoor
Pastor J. Verweij
Luttenberg 15.00 uur Kruisweg met gemengd koor
Werkgroep
Mariënheem 15.00 uur Kruisweg
Werkgroep
Raalte 15.00 uur Goede Vrijdag plechtigheden met
Herenkoor
Mgr. Woorts en diaken M. Brinkhuis
Luttenberg 19.00 uur Goede Vrijdag plechtigheden
Pastor J. Verweij
Raalte Plaskerk 19.00 uur Oecumenische viering
Ds. Slaar en Pastor G. de Bekker

16 april Stille Zaterdag

Heeten 21.00 uur Paaswake met Power of Music
Pastor J. Verweij
Raalte 21.00 uur Paaswake met In Between
Mgr. Woorts en diaken M. Brinkhuis

17 april 1e Paasdag

Broekland 09.00 uur Eucharistieviering 1e Paasdag
Pastor G. de Bekker
Haarle 09.00 uur Communieviering 1e Paasdag
Pastoraal werker L. Gunnink –
van den Berg
Heeten 09.00 uur Communieviering 1e Paasdag met
Samenzang
Diaken M. Brinkhuis
Mariënheem 09.00 uur Eucharistieviering 1e Paasdag
Pastoor R. Cornelissen
Luttenberg 10.30 uur Communieviering 1e Paasdag
Diaken M. Brinkhuis
Nieuw Heeten 10.30 uur Eucharistieviering 1e Paasdag
Pastoor R. Cornelissen
Raalte 10.30 uur Eucharistieviering 1e Paasdag met
Gemengd koor
Pastor G. de Bekker

18 april 2e Paasdag

Heeten 09.00 uur Eucharistieviering
Pastor G. de Bekker
Luttenberg 09.00 uur Eucharistievieringviering
Pastoor R. Cornelissen
Raalte 10.30 uur Eucharistievieringviering met
Pauluskoor
Pastoor R. Cornelissen

25 mei

Heeten 19.00 uur Eucharistievieringviering
Pastor J. Verweij
Nieuw Heeten 19.00 uur Communieviering
Diaken M. Brinkhuis
Luttenberg 19.00 uur Eucharistievieringviering
Pastoor R. Cornelissen

26 mei Hemelvaart

Mariënheem 06.30 uur Eucharistievieringviering buiten
Pastor J. Verweij
Raalte 10.30 uur Eucharistieviering met Herenkoor
Pastoor R. Cornelissen

4 juni

Raalte 17.00 uur Eucharistieviering met In Between
Pastor G. de Bekker
Heeten 19.00 uur Communieviering
Pastoraal werker L. Gunnink –
van den Berg
Nieuw Heeten 19.00 uur Eucharistievieringviering
Pastor J. Verweij

5 juni 1e Pinksterdag

Haarle 09.00 uur Eucharistieviering
Pastor G. de Bekker
Mariënheem 09.00 uur Communieviering
Diaken M. Brinkhuis
Broekland 10.30 uur Communieviering
Diaken M. Brinkhuis
Luttenberg 10.30 uur Eucharistieviering
Pastor G. de Bekker
Raalte 10.30 uur Eucharistieviering met Pauluskoor
Pastor J. Verweij

6 juni 2e Pinksterdag

Raalte 10.30 uur Eucharistievieringviering
Pastor G. de Bekker



Jezus sterft aan het kruis

De meeste indringende scène in de evangeliën is het sterven van Jezus aan het kruis. Alle vier de evangelisten vertellen deze gebeurtenis. Ieder doet het op zijn eigen wijze. Daarmee belichten ze een ander aspect van dit moment en geven er ook hun eigen betekenis aan. Soms spreekt er ontredde en wanhoop uit, de andere keer meer berusting en zelfs vertrouwvolle overgave. Je kunt je afvragen of de evangelisten elkaar daarmee niet tegenspreken. Maar wie een sterfbed van nabij heeft meegemaakt, weet dat het vaak zo gaat. Angstige momenten, worden afgewisseld met vertrouwen en berusting. Bij Jezus, Zoon van God en mens als wij, is het niet anders.

Het evangelie van Marcus (en bijna hetzelfde in Matteüs) beschrijft het sterven in alle rauwheid. Op het negende uur riep Jezus met luide stem: 'Eloi, Eloi, lema sabachtani?' Dat betekent: Mijn God, mijn God, waarom hebt U Mij in de steek gelaten? (Marcus 15,34; zie ook Matteüs 27,46). Sprekend is dat Jezus hier geciteerd wordt in zijn eigen taal, het Aramees, terwijl het evangelie verder in het Grieks geschreven is. Alsof we hem letterlijk horen schreeuwen. De eerste betekenis van deze zin is dat Jezus zich door God verlaten voelt. In de uiterst pijnlijke kruisiging is Hij God kwijt. Hoe begrijpelijk en hoe troostvol! Zelfs Jezus kent godverlatenheid in de bitterste nood. En toch is er nog een dun lijntje, want Jezus schreeuwt het wel uit náar God. Een klacht is immers ook een gebed. Daarbij citeert Jezus Psalm 22: een Psalm waarin aanvankelijk de godverlatenheid en nood wordt uitgeschreeuwd, maar die eindigt in de ervaring dat God zich naar de mens in nood toekeert.

Andere evangelisten beschrijven hoe Jezus hangend aan het kruis toch nog aandacht heeft voor mensen om Hem heen. Hij is zelfs vergevingsgezind voor degenen die Hem kruisigen omdat ze niet beseffen wat ze doen. 'Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen.' (Lukas 23,34) Hij luistert naar de berouwvolle misdadiger die met Hem gekruisigd is en zegt Hem vergeving van zijn zonden toe: 'Ik beloof je, vandaag nog zul je bij Mij zijn in het paradijs.' (Lukas 23,43). Johannes beschrijft hoe Jezus vlak voor zijn dood zorgt draagt voor zijn moeder Maria en daarmee het gebod "Eer uw vader en moeder volbrengt." Hij geeft Maria een zoon en daarmee een nieuw thuis. En deze zoon, de geliefde leerling Johannes, ontvangt een moeder. Daarmee wordt Maria als het ware aan ons, Jezus' leer-

lingen, tot moeder gegeven. Jezus zag zijn moeder, en bij haar de leerling van wie Hij hield. Toen zei Hij tegen zijn moeder: 'Vrouw, daar is nu je zoon.' Vervolgens zei Hij tegen de leerling: 'Daar is je moeder.' Toen, van dat uur af, nam de leerling haar bij zich in huis op. (Johannes 19,26-27)

We keren terug naar Jezus zelf. 'Ik heb dorst,' roept Jezus vanaf het kruis (Johannes 19,28). Het lijden maakt zijn mond droog, Hij wil zoals zovelen op hun sterfbed dat zijn mond bevochtigd wordt. Misschien mogen we het ook als een verlangende kreet zien. Jezus heeft dorst naar het einde, dorst naar de vrede bij de Vader. Dat verlangen spreekt ook uit de laatste woorden die Jezus bij Lucas spreekt. Toen riep Jezus luidkeels: 'Vader, in uw handen beveel ik mijn geest.' Na deze woorden stierf Hij. (Lucas 23,46). Vertrouwvol legt Jezus zijn leven in Gods handen. Johannes brengt het aldus onder woorden: 'Het is volbracht.' (19,30). Jezus heeft zijn levensopdracht tot een goed einde gebracht. Zijn hele opdracht van de Doop in de Jordaan tot op het Kruis is nu voltooid.

Dan is er nog een laatste woord, of eigenlijk een woordeloze kreet, die zowel Marcus als Matteüs noemen. Maar Jezus had, na het slaken van een luide kreet, de geest gegeven. (Marcus 15,37) en Maar Jezus schreeuwde opnieuw luidkeels en gaf de geest. (Matteüs 27,50). Deze kreet klinkt alle eeuwen door uit de mond van zovelen die sterven in oorlog en geweld, van mensen die ernstig lijden. Jezus' kreet vermengt zich met die ontelbare andere kreten. Met Pasen zullen we ervaren dat zijn kreet en al die andere kreten niet in de diepe duisternis aankomen, maar gehoord zijn en worden door God de barmhartige Vader.

Diaken Marc Brinkhuis



Het bekende witte Passion kruis komt naar Raalte!

THE
PASSION
40DAAGSE



Op zondag 10 april is er in de Plaskerk een concert van Kees Posthumus. Het concert heeft het thema van de landelijke Passion: “Alles komt goed?!” en begint om 20.00 uur. Wel graag van tevoren een kaartje kopen. Dit kan via www.zingenindekerk.nl/passion40daagse. De bevestiging die je per e-mail ontvangt, dient als toegangsbewijs voor het concert. Een kaartje kost € 10,00. Bij de

uitgang wordt een collecte gehouden voor het project “Samen in actie voor Oekraïne” van Kerk in Actie.

Op de dag ervoor, zaterdagmiddag 9 april, wordt het plein bij de kerk omgetoverd tot het Passion “plein van hoop” rond een replica van het Passion kruis. Een laagdrempelig moment van bezinning en ontmoeting rond het bekende, witte kruis. Je kunt er een kaarsje branden, een kaartje schrijven voor iemand die bemoediging nodig heeft of meedoen met een vragenwandeling. Er is ook alle ruimte om gedachten te delen, vragen te stellen of gewoon even stil te worden. Het plein van hoop is geopend van 13.30 tot 16.00 uur. Er is koffie en thee en er zijn mensen om mee in gesprek te gaan. Het plein is voor iedereen gratis toegankelijk, voor de koffie en thee wordt een vergoeding gevraagd.

Iedereen is van harte welkom!

Stuurgroep Passion 40daagse Raalte
Gea Groote Wolthaar



Chrismamis 13 april 2022

Hopelijk kunnen we dit jaar in de Goede Week weer met velen vieren: de Chrismamis voor heel ons Aartsbisdom Utrecht. Vanwege de coronaviruspandemie moest deze viering vorig jaar helaas in kleine kring plaatsvinden, terwijl de Chrismamis het jaar daarvoor helemaal moest vervallen. De Chrismamis is een hoogtepunt in het kerkelijk jaar. Met elkaar zullen we in het bijzonder ook bidden voor vrede en gerechtigheid voor de Oekraïne en in heel de wereld.

Tijdens de Chrismamis vindt de zegening plaats van olie voor de zieken alsook die voor de geloofsleerlingen. Daarna wordt het Chrisma gewijd dat voornamelijk gebruikt wordt bij het doopsel, het vormsel en de priesterwijding.

De Chrismamis vindt plaats op woensdag in de Goede Week 13 april in Onze Lieve Vrouwekerk, Hoofdstraat 18 te Apeldoorn en begint om 19.00 uur.

Voedselbank en Kledingbank

Degenen die naar de Chrismamis komen worden uitgenodigd voedsel dat enige tijd houdbaar is mee te nemen voor de Voedselbank Apeldoorn. Tevens kunt u koffie, thee en chocolademelk voor de bakfiets van het straatteam meenemen voor dak- en thuisloze mensen in Apeldoorn. Kleding voor de Kledingbank van de Gemeenschap van Sant'Egidio Apeldoorn is ook zeer welkom. In het bijzonder is er dringend behoefte aan kleding voor jongeren van de hoogste groepen van de basisschool en de eerste klassen van de middelbare school. Daarnaast is er een tekort aan boven- en onderkleding in kleine maten voor vluchtelingen. Voor meer informatie zie: www.santegidio.nl.

Voorafgaande aan de Chrismamis nemen jongeren dit alles in ontvangst in het portaal van de kerk.

Iedereen is voor deze viering van harte uitgenodigd!

Van wandelaar naar pelgrim

Wat is het verschil tussen een frisse neus halen en wandelen met een intentie? Of tussen een wandelaar en een pelgrim? Hoe kun je al wandelend een diepere laag ontdekken?

Wil je je een ochtend laten inspireren door verhalen en ervaringen van mensen die met een intentie op pad gingen? En zelf ervaren hoe een korte wandeling al van betekenis kan zijn?

Wees welkom bij “Van wandelaar naar pelgrim”, waar Thomas Hontelez, pelgrim en schrijver van het boek

Wandelen naar wijsheid onze gast is.

Op zaterdag 9 april 2022 gaan we van 10.00 tot 12.30 uur een ochtend over betekenisvol wandelen. We starten bij de Lebuïnuskerk te Deventer. De toegang is gratis en er is gelegenheid iets bij te dragen in de onkosten. Deze wandeling wordt georganiseerd door Monastiek leerhuis Deventer.



Zomerkampen 2022

In 2022 organiseert het Aartsbisdom Utrecht weer een kinder- en tienerkamp. Beide zomerkampen vinden plaats op Kampeerboerderij De Heidebloem in Haarle van 6 augustus t/m 11 augustus.



Kinderkamp 'Beestenbende' (voor kinderen van 7 t/m 12 jaar)

In de bijbel staan heel veel mooie verhalen waar dieren een belangrijke rol in spelen. Denk maar aan de ark van Noach of Jona en de walvis. En heb je wel eens gehoord van het sprekende ezeltje van Bileam? We luisteren naar de verhalen, denken er samen over na en gaan aan de slag met leuke opdrachten.

We vieren de Eucharistie en denken aan Jezus. Hij wordt de Goede Herder genoemd. Wat zou dat betekenen? Natuurlijk gaan we ook veel leuke spelletjes doen, geheel in het

beestenbende thema, ravotten in het bos en zwemmen.

Dus heb jij zin om een week veel plezier te hebben in een gezellige Beestenbende. Meld je dan zo snel mogelijk aan! De kosten zijn € 125,00 per kind. Als er meerdere kinderen uit een gezin meegaan, is er een speciaal tarief van € 75,00 per extra kind.

Tienerkamp: 'Reis door de tijd'

(voor tieners van 13 t/m 16 jaar)
Net als afgelopen jaren organiseren we ook dit jaar weer een leuk tienerkamp! Na lang beraad is er gekozen voor het thema 'Reis door de tijd'. We zullen door verschillende tijdperken heengaan en ons inleven in deze tijden. We gaan weer veel spellen doen waardoor we kunnen zien welk team zich het best aan kan passen aan de tijd. Ook uitstapjes en catecheses staan natuurlijk op het programma.



Zin om ook te komen? Meld je dan vooral aan!

De kosten zijn € 145,00 p.p. Als er meerdere tieners uit één gezin meegaan, is er een speciaal tarief van € 95,00 per extra tiener.

Aanmelden voor beide kampen via www.jongaartsbisdom.nl en kan tot 30 juni 2022.

Voor meer informatie: jacqueline.kolfschoten@gmail.com of tel.: 06-29015399.

Het Spiritualiteitscafé Raalte, een initiatief van Parochie Heilig Kruis, organiseert bijeenkomsten op het raakvlak van kunst, cultuur, religie en samenleving die leiden tot bezinning en inspiratie.



Thema-avond "De monniken van La Grande Chartreuse"

Het Spiritualiteitscafé van parochie Heilig Kruis houdt op donderdagavond 21 april a.s. een thema-avond over de monniken van het klooster 'La Grande Chartreuse' in Frankrijk. De aanleiding voor deze avond zijn de pentekeningen die Jan Smeekens heeft gemaakt van deze Kartuizers uit het strengste klooster ter wereld. Het klooster, de monniken en de film 'Into great silence' inspireerden Jan Smeekens om de monniken op een bijzondere manier te portretteren. Dom (pater) Marcellin Theeuwes is zelfs familie van Jan.

Deze avond zijn de pentekeningen te zien, Jan Smeekens vertelt het verhaal achter de pentekeningen, we laten delen uit de film 'Into great Silence' zien en delen van een interview met Dom Marcellin Theeuwes. Stilte staat daar-

bij centraal. Er is ruimte voor vragen en om ervaringen/gedachten rond dit thema te delen.

Deze inspirerende avond wordt gehouden op donderdag 21 april a.s. in de benedenzaal van het Annahuis, De Plas 8, 8102 CS Raalte. We beginnen om 19.30 uur (inloop vanaf 19.15 uur) en sluiten om 21.30 uur. Voor deze avond vragen we een vrijwillige bijdrage.

Aanmelden kan via email-adres secretariaat@parochieheiligkruis.nl. Heb je vragen, deze kun je ook aan dit e-mailadres sturen.

Namens de werkgroep
Lonneke Gunnink – van den Berg

De boerenpelgrimstocht

“De boerenpelgrimstocht bracht mij een gevoel van saamhorigheid en inspiratie om het platteland te eren en te danken”.

Op 11 juni 2022 gaan we weer! Samen struinen door akkers en weilanden. Stil staan in het boerenlandschap en persoonlijke teksten horen van omliggende boeren over hun boerenwaarden.

Ruimte ervaren voor bezinning en verbinding, om op verhaal te komen bij Boer en Mens.

In deze bijzondere tocht ontmoet je een ‘kleurrijke’ gast die je meeneemt in zijn hartstocht voor boeren.

De boerenpelgrimstocht (9 kilometer) vindt 2 keer plaats op 11 juni 2022. In de ochtend met vertrek om 9.15 uur en in de middag met vertrek om 13.30 uur.

Vertrek en eindpunt: De Oarns Hoeve, Eekteweg 1, 7448 PN Haarle.



Opgave vóór 25 mei 2022. Kosten incl. boerenpannenkoek € 15,00.

De tocht heeft een maximaal aantal deelnemers, dus geef je snel op, via betaling bij www.boerenmens.nl.



Voor de wandeltocht is het belangrijk dat je goed ter been bent. Zorg voor stevige waterdichte schoenen. Honden niet toegestaan.



Samen Verder wandelingen, lotgenotencontact bij rouw en verlies

Vanaf dinsdag 26 april starten Stichting Evenmens en Maatschappelijk Werk de Kern met Samen Verder wandelingen in Olst-Wijhe. Deze wandelingen zijn speciaal bedoeld voor mensen die te maken hebben met rouw en verlies. Wandelen kan troost bieden als je te maken krijgt met een ingrijpend verlies.

‘Voor de mensen om je heen gaat het leven verder, dat maakt het lastiger om je verdriet te kunnen delen, aldus Lianne, Samen Verder coördinator bij Evenmens. In contact komen met lotgenoten zorgt voor begrip. Je vindt herkenning en erkenning bij elkaar. Door een luisterend oor, delen van ervaringen en het geven van tips. Het helpt om de draad van het leven weer op te kunnen pakken. Samen wandelen, is samen letterlijk en figuurlijk weer nieuwe stappen zetten.

Luisteren en inleven

Geen wandeling is hetzelfde. Lianne: ‘Tijdens de wandelingen staat vaak een thema centraal. Welke dat is, hangt ook af van de deelnemers. Waar heeft men op dat moment behoefte aan, waar wil men graag over praten? Ook de natuur speelt een belangrijke rol. Denk aan de jaargetijden en wat je onderweg ziet en hoort. De zin-

tuigelijke sensaties helpen te ontspannen. De wind die door je haren waait, de vogels horen fluiten of de geuren van het bos ruiken.’

Moment van rust

Er wordt gewandeld in kleine groepjes van maximaal 8 deelnemers. De wandeling is in een rustig tempo en duurt gemiddeld 1,5 uur. Onderweg is er alle tijd om letterlijk stil te staan bij bepaalde onderwerpen.

Aanmelden, ook voor één op één ondersteuning
De Samen Verder wandelingen in Olst-Wijhe zijn iedere vierde dinsdag van de maand, met uitzondering van de zomer en december. De data voor 2022 zijn: 26 april, 24 mei, 28 juni, 27 september, 25 oktober, 22 november. De startlocaties zijn wisselend.

Wil je ondersteuning bij je rouwproces maar lukt het niet om mee te wandelen, neem dan ook contact op om de mogelijkheden te bespreken. Aanmelden kan via info@evenmens.nl of telefonisch via Evenmens Olst-Wijhe 0570-820993, bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.30 – 17.00 uur.

Nu de dag begint met oorlog

Nu woorden niet meer verbinden
Nu woorden bommen zijn geworden
Nu hoop aan het exploderen is
Nu wanhoop om zich heen grijpt
Blijft ons hart geraakt bidden
Dat deze oorlog zonder reden stopt
Dat de troepen terugkeren
Dat de wil tot vrede niet wordt gebroken "Het geknakte riet zal niet breken" (Jesaja).
Zo is Uw Wil voor alle volkeren.

Kringviering

Op zaterdag 14 mei om 19.00 uur bent u van harte welkom in de parochiekerk H. Kruisverheffing. In deze meditatieve viering van Woord en Gebed, is er ruimte voor de lezingen van de zondag, gebed, zang, stilte en een korte overweging. Op het eind van de viering brengen we onze gebedsintenties in de vorm van kaarsjes naar Maria. Thema van deze kringviering is Titus Brandsma, heilige van deze tijd.



De familiemusical Ruth

Op dinsdag 26 april vindt de familiemusical Ruth plaats in Almelo in het Theaterhotel van der Valk (Schouwburgplein 1). De werkgroep gezinszondag biedt de kaartjes aan voor de kinderen jonger dan 12 jaar. Hoe werkt het? Ga naar www.kisi.ticketing.nu/event/ruth-musical en koop uw tickets online. Maak een foto, scan of kopie van uw aankoopbewijs en mail het naar gezinszondag@heiligkruis.nl of breng het 15 mei mee naar de gezinszondag. Vermeld het rekeningnummer waarop het bedrag kan worden terugbetaald. Is het resterende bedrag of de reis naar Almelo een (financiële) drempel, meld u dan ook even. We komen er samen vast wel uit!



Symboliek van de Palmpasestok

De Palmpasestok staat symbool voor de levensboom.

- * Het getal 3 zal een paar keer terug komen en niet voor niets. Drie is een heilig getal, denk maar aan de Drie-eenheid, vader, Zoon en Heilige Geest.
- * Buxustakjes: staan symbool voor de palmtakken waarmee de mensen langs de weg stonden toen Jezus Jeruzalem binnentrok. Ze zijn symbool voor eeuwig leven.
- * Broodhaantje: verwijst naar het Laatste Avondmaal (het brood). De haan zelf is symbool voor het ontwaken van de geest. Het is de haan die tot 3 keer toe kraait om Petrus te laten inzien dat hij Jezus tot 3 keer toe verloochend heeft wanneer Jezus gevangen genomen is.

- Ook verwijst de haan naar de paasmorgen, de ochtend van de Verrijzenis. De haan is de eerste die de paasmorgen begroet. Het broodhaantje wordt pas met Palmpasen op de stok gezet.
- * Houten kruis: verwijst naar wat er op Goede Vrijdag zal gebeuren met Jezus, die zal sterven aan het kruis. Op Palmzondag weten de mensen dat nog niet; dan is het nog feest. Het kruis is nu nog verborgen onder de versiering. Het verwijst ook naar het kruis die iedereen in zijn leven te dragen krijgt.
- * Versiering (crêpepapier): benadrukt het feestelijke karakter van de intocht.
- * De drie eieren: zijn een teken van nieuw leven, en verwijzen ook naar het graf van Christus.

- Eieren zijn van buiten kaal en koud maar binnenin volstrekt zich een wonder. Net zoals het wonder achter de steen bij het graf van Jezus Christus.
- * Citroen of sinaasappel: verwijst naar de spons met zure wijn waar Jezus van mocht drinken.
- * Slingers van rozijnen of krenten: verwijzen naar de wijn van het Laatste Avondmaal. 12 rozijnen verwijzen naar de 12 apostelen.
- * Pinda's: aan de stok zouden 30 pinda's gehangen kunnen worden die verwijzen naar de 30 zilverlingen die Judas krijgt voor het verraden van Jezus.





KORENSCHOOF

Informatie en contactblad van de parochie Heilig Kruis

God,

Gij die met mensen zijt begaan,
hoor ons,
hoor ons bidden aan.

Hoor ons bidden om vrede,
om vrede tussen Rusland en
Oekraïne,
om vrede tussen mensen die
elkaars burens zijn,
om vrede op het wereldtoneel,
om vrede, om uw vrede,
hoor ons bidden aan.

Hoor ons bidden om wijsheid,
om wijsheid voor de leiders
die oorlog in hun hart lijken te
hebben,
dat zij tot inkeer komen.
Om wijsheid voor hen die beslis-
singen nemen die de levens van
ontelbare mensen raken,
dat zij uw weg kiezen.
Om wijsheid voor mensen die
direct geraakt worden,
dat zij hun menselijkheid mogen
en kunnen behouden.
Om wijsheid voor iedereen,
dichtbij oorlogshandelingen of
ver weg,
dat de angst, die de wortel is
van oorlog en geweld,
het verstand en het verlangen
naar vrede niet overwoekert.
Hoor ons, hoor ons bidden aan.

Hoor ons bidden om kracht,
voor hen die nu leven waar het
oorlog is,
dat zij voelen dat U bij hen blijft.
Voor hen die uit het dagelijkse
leven moeten stappen,
om veiligheid te vinden.
Voor hen die gewond raken,
voor hen die hun leven
verliezen:
hou hen vast.
U die met ons bent begaan,
hoor ons.
God, Gij die met mensen zijt
begaan,
hoor ons bidden,
hoor ons roepen,
hoor ons smeken aan.
Amen.

Schema uitgave Korenschoof

Korenschoof 22-23	inleveren kopij	uitgiftedatum
nr. 2	26 augustus	9 september
nr. 3	25 november	9 december

Redactie Korenschoof

Ferdinand Oldemaat, Bernadet Albers, Betsie Wanders,
Carla en Hendrik Jan Bonte.
Technische verzorging en lay-out: Veldhuis Media

Inleveren kopij en intenties:

De volgende Korenschoof verschijnt op 9 september 2022. Uw bijdrage voor de periode van 9 september tot en met 9 december kunt u inleveren uiterlijk vrijdag 26 augustus om 12.00 uur bij korenschoof@parochieheiligkruis.nl.



parochie
**HEILIG
KRUIS**

Parochie van de geloofsgemeenschappen van
Broekland, Haarle, Heeten, Holten, Luttenberg,
Mariënheem, Nieuw Heeten en Raalte
(www.parochieheiligkruis.nl)

Adres: Kerkstraat 8, 8102 EA Raalte. Secretariaat (Inge Stegeman),
telefoon 06-46638669. **Emailadres: secretariaat@parochieheiligkruis.nl.**

Wanneer er adreswijzigingen zijn van parochianen, of wijzigen in de vrijwilligers, contactpersonen, dirigenten of organisten, dit graag doorgeven aan bovenstaand emailadres. Dit voorkomt veel extra werk en misverstanden.

Bereikbaarheidsdienst voor uitvaart en ziekenzalving: 06-53964140

Bestuur

Voorzitter: Ronald Cornelissen
Vicevoorzitter: Genio Ruesen
vicevoorzitter@parochieheiligkruis.nl
Secretaris: Betsie Wanders
bestuurssecretaris@parochieheiligkruis.nl

Penningmeester: Mark Holterman
penningmeester@parochieheiligkruis.nl
Vastgoedman: Gerrold Hulsman
vastgoed@parochieheiligkruis.nl
Juniorlid: Fabian Kappert
Vanuit pastorale team: Marc Brinkhuis

Pastoraal team

R.G.W. (Ronald) Cornelissen
Pastoor, 06-30162625
cornelissen@aartsbisdom.nl

G. (Gauthier) de Bekker
Pastor, 06-22339977
gdebekker@heiligelebuinus.nl

M.J. (Marc) Brinkhuis,
Diaken, 06-33756089
mbrinkhuis@heiligelebuinus.nl

Bernadet Albers
Opbouwwerker, 06-54685666
bernadet@bamca.nl

A.M.A.L. (Lonneke)
Gunnink- van den Berg
Pastoraal werker, 038-4527475
lonnekegunnink@hetnet.nl

Vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen en integriteit
M.C.C.J. (Maria) van Mierlo, 06-22126638

Kom je ook een Palmpasestok maken?



Op zaterdag 9 april kun je weer een Palmpasestok maken in het parochiecentrum tegenover de H. Kruisverheffing! Kom jij ook met je papa of mama, opa of oma? We beginnen om 13.30 uur en het duurt tot maximaal 15.00 uur.

Op zondag 10 april is er om 10.30 uur een viering in de kerk. Vanaf 10.15 uur kun je je Palmpasestok ophalen in het Parochiecentrum. Om 10.30 uur lopen we samen de kerk in. Tijdens de viering is er voor de kinderen een activiteit in het parochiecentrum. Na de viering gaan we met z'n allen een rondje in of rond de kerk lopen. Natuurlijk hopen we dat de ezel ook mee gaat.

Schrijf het thuis alvast op de kalender, dan kun je het niet vergeten. De kosten zijn € 3,00 per kind.

Je kunt je tot en met dinsdag 5 april opgeven voor het maken van de Palmpasestok via email naar gezinszondag@parochieheiligkruis.nl. Wil je het volgende daarbij zetten: je naam (voornaam en achternaam) leeftijd en of je wel/niet een stok van thuis mee neemt.

Als je nog een Palmpasestok hebt van 2019, maar dit jaar niet wilt komen, wil je dan de stok bij de H. Kruisverheffing afgeven? In het portaal van de linker zij-ingang staat een tafel waarop je de stok kunt achterlaten.



Werkgroep Gezinszondag

Gezinszondag

Gezinszondag, een zondag voor, door en met de kinderen. Samen met hun ouders, broertjes en zusjes. Iedereen is welkom! We beginnen met een Eucharistieviering, waarbij de kinderen (als ze dat willen) een taak kunnen krijgen. Denk hierbij aan het brengen van de gaven naar het altaar, het lezen van de voorbeden, het aansteken van de kaarsen, kortom er is genoeg te doen. En dan wordt vieren opeens heel anders, het is niet alleen luisteren, maar ook dóen, samen met elkaar.

En dan sta je daar, op het altaar, helemaal voorin de kerk.

Best spannend, want iedereen kan je zien en denk je misschien, doe ik het wel goed? Ja, het gaat prima, samen met pastor Gauthier de Bekker, die helpt je wel weer verder als je het even niet meer weet. En wat fijn is dat, kinderen in de kerk!

Er is ook een koor dat zingt, leuke liedjes, die je al snel mee kan zingen. Nee, er is (nog) geen kinderkoor, maar zou je willen zingen? Dat kan hoor, geef je maar op, dan wordt de viering nóg mooier.

Na afloop is er een eenvoudige lunch. Broodjes, koek, limonade en voor de ouders is er koffie of thee. Na een half uur starten we met catechese. Er zijn nu drie groepen: een kleuter-, Eerste Communicanten- en een Vormselgroep, elk met een eigen programma, dat wordt verzorgd door de vrijwilligers van de stuurgroep Gezinszondag.

Ja, ook voor de ouders is er een groep, die gaat samen met pastor Gauthier in gesprek en ook met elkaar.

Voor de kinderen worden er verhalen verteld, spelletjes gedaan en tekeningen gekleurd. Op weg naar je Eerste Communie: wat is dat en hoe gaat dat? Bij de Vormelingen gaan de verhalen over heiligen,



de sacramenten en uiteraard ook over het sacrament van het Vormsel dat ze gaan ontvangen. Er is veel te vertellen, te luisteren en te doen, een uur is dan ook zó voorbij.

Gezinszondag, samen kerk zijn, samen vieren, samen op weg. Iedere 3e zondag van de maand in de Heilig Kruisverheffing om 10:30 uur.

En o ja, we zijn ook op zoek naar nieuwe vrijwilligers, die ons hierbij willen helpen. Heb je interesse en wil je nog meer weten, laat maar horen.

Dat kan via mijn telefoonnummer 06-220209832, op maandag- en donderdagmorgen van 10-12 uur, of via de mail: gezinszondag@parochieheiligkruis.nl of helgabaars@parochieheiligkruis.nl.

Graag tot ziens.

Namens de werkgroep Gezinszondag
Helga Baars

