

Verslag van de Eerste Heilige Communie

De Eerste Heilige Communie werd dit jaar gevierd op zondag 6 april 2014. Helaas waren de weersvoorspellingen niet al te gunstig, maar we begonnen de dag droog.



De kinderen verzamelden zich in het parochiecentrum waar ze hun doopkaarsen kregen aangereikt. Van daaruit liepen de kinderen via de achteringang de kerk binnen.

De boogversiering was prachtig versierd met vlinders, bijen en bloemen. Dit paste perfect bij het thema: Groeien en delen. Ook de kerk was prachtig versierd.



Vijf grote zonnebloemen hingen voorin de kerk, de beide zijanten waren versierd met rupsjes nooitgenoeg en vlinders. Verder was het geheel versierd met gekleurde ballonnen. Het zag er allemaal erg feestelijk uit.



De kinderen liepen met hun doopkaars de kerk binnen. Voorin de kerk werden de kaarsen aangestoken. De kinderen zaten achter het altaar en werden welkom geheten door Pastoor Verweij en Joke van Steenoven.



Er werd tijdens de viering een verhaal verteld door de kinderen over een boom. En het verhaal werd door de kinderen uitgebeeld. Het kwam erop neer dat het belangrijk is om te delen. (Janneke een meisje vraagt zich af wat iedereen te delen heeft ? De appelboom deelde zijn appels met de mensen. De bloemen geven heerlijke geuren en mooie kleuren en dat maakt mensen blij ! De zon zorgt ervoor dat door haar licht en warmte de bloemen en de bomen goed groeien en bloeien. En ineens vraagt ze zich af of ze zelf ook iets te geven heeft. Een aantal andere kinderen geven haar het antwoord. Je hebt oren om te luisteren naar anderen, je hebt ogen om te zien of anderen hulp nodig hebben, met je handen kun je van

alles geven en delen. En je hebt voeten om naar anderen toe te gaan. Janneke heeft veel geleerd om over na te denken.)



Tijdens de viering vroeg pastoor Verweij of de kinderen wisten, waarom de mens twee oren heeft, twee ogen heeft en maar 1 mond. Geen van de kinderen wist het antwoord. De uitleg van de pastoor was: Een mens moet eerst goed luisteren, pas daarna goed kijken en daarna pas praten. Als je niet goed luistert, kan het zijn dat je allemaal onzin zegt.

Een poosje later vroeg de pastoor aan de kinderen of ze wisten hoe de kerk van Luttenberg heette. Bijna niemand wist het antwoord. Een kind zei: "Ik weet wel de beginletters", waarop iedereen moest lachen. Even later kwam een kind met de juiste naam: "De Heilige Cornelius". En hoe wist deze jongen het? Hij had eerst geluisterd, toen in zijn misboekje op de voorkant gekeken en toen het goede antwoord gegeven. Weer moest de kerk lachen. Hij had goed geluisterd naar de pastoor. Eerst geluisterd, toen gekeken in zijn misboekje en toen antwoord gegeven.

De viering verliep verder prima. De kerk zat bomvol. Er moesten zelf mensen staan! De liedjes werden goed gezongen onder begeleiding van Doortje en Roy.

Na afloop werden er zonnebloemzaadjes uitgedeeld door een aantal kinderen. Dit vanwege het thema: groeien en delen. Na de viering werd er een groepsfoto gemaakt door de fotograaf en daarna ging iedereen naar Elckerlyc, waar koffie/ranja en cake was voor iedereen.



Er werden mensen bedankt en het aandenken werd uitgereikt aan de kinderen.
Alle communiekantjes ontvingen een mooie kinderbijbel, met een persoonlijke boekenlegger.

Daarna keerde iedereen huiswaarts, waar het feest werd voortgezet.

Als werkgroep zijn we erg blij dat de viering goed verlopen is. Dank aan alle werkgroepjes die er samen voor gezorgd hebben, dat het een viering werd om nooit te vergeten !