

Vormselviering 25 Oktober 2014

25 Oktober 2014 is Vicaris R.G.W. Cornelissen naar Luttenberg gekomen. Samen met Pastoraal Werkster Joke van Steenoven en het jongerenkoor Col Canto hebben zij er een mooie viering van gemaakt. In deze viering heeft Vicaris 27 kinderen het sacrament van het Vormsel toegediend.

De viering borduurde wat voort op het project waar de vormelingen aan gewerkt hadden in aanloop naar het vormsel.

Het project; Pit in mij. Hierop haakte de Vicaris ook in. door te benoemen dat je nogal wat pit nodig zult zijn in je leven, bij de keuze's die te maken zijn. De Vicaris gaf ook aan dat je nu vaak nog niet weet wat je later wilt worden. Dit had de Vicaris ook gepeild ook gepeild in het bezoek in deze klas. Sommige kinderen wisten het al wel. Maar velen waren ook nog niet zeker van hun keuze.

De Vicaris hoopt dat de kracht van het vormsel ook de kinderen bij mag staan bij deze keuze. Maar ook bij vele keuze's in hun leven.

De Vicaris speelde ook in op een gedachte die in de viering was opgenomen. Namelijk dat je een watje bent als je gelooft. Maar ben je wel een watje of durf je (gesterkt door het vormsel) juist te zeggen dat je gelooft en hiervoor op te staan. Kortom: geloven is een avontuur, je moet het maar durven.



