

Eerste Heilige Communieviering 17 april 2016

Zondag 17 april was het eindelijk zover. Vandaag zouden de kinderen van groep 4 hun eerste heilige communie doen.

Ter voorbereiding hadden de kinderen samen met hun juffen en pastoraal medewerkster Joke van Steenoven alle opdrachten uit het projectboekje: "Ik vier met Jezus" gemaakt. Van tevoren waren ze een ochtend bij bakkerij Van der Most geweest om samen brood te bakken. Daarna was er een gezamenlijke broodmaaltijd met de hele klas. De tafel was gedekt en alles was mooi versierd. Samen genoot iedereen van een heerlijke lunch. Het was net zoals Jezus gedaan had met zijn vrienden bij het laatste avondmaal.

Tijdens een ouder-kind avond, was er een rondleiding door de kerk. Daarbij zijn de kinderen en ook hun ouders veel te weten gekomen over allerlei dingen/voorwerpen in de kerk. Wat bij velen is bijgebleven is samen met de koster de kerktoren beklimmen. Dan kon je eens van bovenaf zien hoe de kerk eruit zag. Ook de kerkklok werd door de koster geluid. Dat gaf echt enorm veel lawaai !

Dit jaar maakten de kinderen koffertjes om zich voor te stellen bij de presentatieviering. Dit paste goed bij het thema: Samen op reis. Aan het koffertje hing een kofferlabel. Na het voorstellen werd deze op de grote wereldbol bevestigd. Ik ga op reis en ik neem mee..... Vooral heel veel knuffels, was het antwoord.

En vandaag 17 april luidden de klokken voor onze communicanten. Het is groot feest !!! Iedereen zag er op hun paasbest uit. Vlak voor de viering regende het een beetje, maar toen de viering begon, begon ook het zonnetje te schijnen. De kinderen liepen van achteruit de kerk naar voren met hun doopkaars in hun hand. Deze werd aangestoken en brandde tijdens de viering. Pastoor Verweij en Joke van Steenoven gingen voor in de viering. De kinderen werden bij het zingen begeleid door het kinderkoor. De viering was erg mooi en de kerk zag er mooi versierd uit. Het thema was: Samen op reis. We hopen dat al deze kinderen op hun levenspad, aan Jezus blijven denken en zijn goede voorbeeld zullen volgen.



Na de viering werd er een groepsfoto gemaakt en daarna mochten alle communicantjes met hun ouders naar Spoolder, waar ze wat te drinken kregen. Van het werkgroepje aandenken, kreeg iedereen een persoonlijk emmertje met hun naam erop en daarin lag hun aandenken. Namelijk een kinderbijbel met een mooie boekenlegger erbij. Het feest werd thuis verder gevierd.

De werkgroep Eerste Heilige Communie kan terugkijken op een goede voorbereiding en een mooie feestelijke dag !

