

't Kevertje



Kerk- en verenigingsnieuws voor Heeten

Paus Franciscus: ‘Allen zijn wij broeders en zusters’ *Een pauselijke brief over broederschap en sociale vriendschap*

In zijn nieuwe encycliek ‘Fratelli tutti’ legt paus Franciscus nog eens geduldig uit wat er nu nodig is: een totaal nieuwe cultuur van broederlijkheid, solidariteit en verzoening. Zonder dat gaan we ten onder.

Het is paus Franciscus, die gebukt gaat onder de ellende overal in de wereld, die het bloed en de tranen van de vele verdrukten ziet en die sinds het begin van zijn pontificaat voortdurend oproept tot vrede, rechtvaardigheid en zorg voor de schepping. Maar het lijkt alsof de wereld niet luistert. De wereld staat in brand, maar niemand is bereid die brand te blussen. Integendeel, er wordt olie op het vuur gegoten. Franciscus ziet hoe het de verkeerde kant uitgaat. Hij slaat alarm met deze sociale encycliek over de broederlijkheid en de sociale vriendschap: Fratelli Tutti, allen broeders (en zusters). Die titel verwijst naar een wijsheidsspreuk van Franciscus van Assisi en moet inclusief gelezen worden: ze is gericht aan alle mensen van goede wil.

Niet toevallig trok Franciscus dezer dagen naar Assisi - zijn eerste reis buiten Rome sinds de uitbraak van Covid-19 - om daar aan het graf van de heilige Franciscus deze encycliek te ondertekenen en niet toevallig werd op zondag 4 oktober, de feestdag van Franciscus van Assisi, de tekst wereldkundig gemaakt.

RK Kerk Maria Onbevlekt Ontvangen

Koopmansstraat 4 8111 AP HEETEN tel. 0572 – 381233

Website: www.parochieheiligkruis.nl

E-mail parochie: secretariaat@parochieheeten.nl

E-mail Kevertje: kevertje@parochieheiligkruis.nl

Kerkbestuur: bankrekening NL15RABO01202.02.573

Kerkbijdrage: bankrekening NL26RABO01202.04.703

t.n.v. R.K. parochie Heilig Kruis

o.v.v. administratie Kerkbijdrage Heeten

Dit parochieblad komt uit voor 2 weken

Algemene informatie

Openingstijden secretariaat: Heeten tel.0572 - 381233

elke maandag-wednesday en vrijdagmorgen van 09.00 tot 12.00 u.

Pastoor van dienst voor spoedgevallen tel. 06-53964140

Samenwerkingsverband:

Onze locatie maakt deel uit van parochie Heilig Kruis

Pastores

R.G.W. Cornelissen, 0570-619087/ cornelissen@aartsbisdom.nl

Vicaris,pastoor 06-30162625

G.J. Nijland parochievicaris 06-58882805 pastornijland@parochieheiligkruis.nl

M.J. Brinkhuis, diaken 06-33756089 mbrinkhuis@heiligelebuinus.nl

G. de Bekker, 0570-622328 gdebekker@heiligelebuinus.nl

Pastoraal werkers

Drs. A.M.A.L. Gunnink-van den Berg 038-4527475 lonnekegunnink@hetnet.nl

C.M. Broekhoff-Bosman 06-83202244 jpsalland@live.nl

E.E.W. Reeuwijk 06-51310908 ereeuwijk@heiligelebuinus.nl

Nadere informatie over de locatie:

Zie de jaarlijks verspreide bewaarfolder, of kijk op internet:

www.parochieheiligkruis.nl/heeten

Hulpdiensten:

Huisarts: Voor levensbedreigende situaties na 17.00 u en in de weekends is het verstandig eerst alarmnummer 112 te bellen, en daarna de huisartsenpraktijk via tel. 0570 - 501777

Algemene Hulpdienst: tel. 0572 – 382502 (bereikbaar maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 10.00 u.) www.hulpdienstraalte.nl

Volgens de paus moet het roer drastisch worden omgegooid als we de toekomst van onze planeet willen veiligstellen. Daarmee toont de

paus weer eens dat zijn naamkeuze een programma inhoudt: in de geest van de heilige bedelbroeder pleit hij voor een arme kerk voor de armen, vrede, zorg voor de schepping, interreligieuze dialoog, broederlijkheid en missionaire vernieuwing van de kerk. Dat alles komt in deze pauselijke wereldbrief samen met het oog op een post-corona-wereld.

Deze encycliek vormt een hoogtepunt van dit pontificaat. Het leest als een samenvatting van zijn denken. Hij herhaalt dat alles met alles verbonden is en dat we ofwel samen ten onder gaan, ofwel samen bouwen aan een nieuwe wereldorde. Er is een totaal nieuwe cultuur van broederlijkheid, solidariteit en verzoening nodig waarbij het algemeen belang en de sociale cohesie weer de voorrang krijgen.

In deze encycliek gaat de paus te werk als een goede leraar die hetzelfde nog eens anders uitlegt en als een arts die eerst de ziektes van deze tijd constateert, de onderliggende symptomen analyseert en tot slot remedies aanreikt om de kwalen te bestrijden. Tot de wonden van deze tijd behoren de coronapandemie, de klimaatverandering, maar evenzeer ‘de derde wereldoorlog die we beetje bij beetje meemaken’. Populisme en individualisme wijst hij aan als oorzaken, want ze leiden tot uitbuiting en uitsluiting van de ander.

Daartegenover stelt Franciscus een cultuur van ontmoeting, dialoog en respect, vanuit het besef dat we allemaal tot één mensenfamilie behoren. Er is geen ik en zij, alleen wij, Fratelli Tutti, allen broeders en zusters.

Franciscus herinnert aan het verhaal van Kaïn en Abel: ‘Waar is je broeder?’, ‘Ben ik dan de hoeder van mijn broeder?’ Het antwoord geeft de barmhartige Samaritaan. Hij loopt niet onverschillig in een boog om de problemen heen, maar ontfermt zich over de lijdende medemens. Allen zijn we immers broeders en zusters. Wij zijn aan zet.

De hele brief is op internet te vinden in het Nederlands vertaald: <https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=7800>

Hartelijke groeten, pastoor Ronald Cornelissen

KERKNIEUWS

VIERINGEN PAROCHIE H. KRUIS LOCATIE HEETEN

Datum	Tijd	Viering	Koor
Heeten Za. 24/10		Geen viering	
Heeten Zo. 25/10	09.00 u. 19.00 u.	Geen viering Lof, diaken Marc Brinkhuis	Parochiekoor
Nw. Heeten Za. 24/10	19.00 u.	Eucharistieviering, em. pastoor J. Verweij	
Nw. Heeten Zo. 25/10		Geen viering	
Holten Zo. 25/10		Geen viering	
Heeten Wo. 28/10	18.45 u. 19.00 u.	Rozenkrans bidden Eucharistieviering	
Heeten Za. 31/10	17.30 u.	Eucharistieviering, pastor G. de Bekker	Parochiekoor o.v.b.
Heeten Zo. 1/11	14.00 u. 19.00 u.	Allerzielen, werkgroep Avondwake Allerzielen, werkgroep Avondwake	Power of Music Power of Music
Nw. Heeten Za. 31/10		Geen viering	
Nw. Heeten Zo. 1/11	16.30 u.	Allerzielenviering op kerkhof em.pastoor J. Verweij	
Holten Zo. 1/11		Geen viering	
Heeten Ma. 2/11	19.00 u.	Allerzielen, werkgroep Avondwake	Power of Music
Heeten Wo. 4/11	19.00 u.	Eucharistieviering	
Heeten Vr. 6/11	09.00 u.	Eerste Vrijdag van de Maand, Eucharistieviering, em. pastoor J. Verweij	

Namen voorgangers onder voorbehoud

ALLERZIELEN

De Corona heeft ons ingehaald en de regels zijn weer aangescherpt. We kunnen nu nog maar met maximaal 30 personen in de kerk aanwezig zijn. De betreffende families zijn inmiddels benaderd.

De locatieraad doet haar uiterste best om een livestream te realiseren. Mogelijk gaat dit via YouTube r kerk heeten uitgezonden worden. De link zal ook via de website <https://parochieheiligkruis.nl/heeten> van onze parochie kenbaar worden gemaakt. We hopen zo tegemoet te komen aan de naaste familieleden die niet aanwezig kunnen zijn, zodat zij thuis mee kunnen gedenken aan al hun dierbare overledenen,

Werkgroep Avondwake

OVERIGE LOCATIES PAROCHIE H. KRUIS

Voor de vieringen van de overige locaties verwijzen wij u naar de website van Parochie Heilig Kruis www.parochieheiligkruis.nl onder het kopje vieringen.

OVERLEDEN

Op vrijdag 9 oktober is op 92-jarige leeftijd overleden Marie (Maria Theodora) Jansen of Lorkeers-Vloedgraven overleden. Zij woonde op de Stevenserf te Heeten. Haar uitvaart en begrafenis hebben op donderdag 15 oktober plaatsgevonden.

Dat zij moge rusten in vrede.

MISINTENTIES

Wij gedenken de volgende intenties:

In het weekend van 24 en 25 oktober:

Geen viering, de misintenties worden gelezen in het weekend van 31 oktober en 1 november.

Woensdag 28 oktober:

Riet Timmer-Hoogewind; Johan Timmer, Gerrit en Manna Wichters Schreur-Evers; Ouders Kakkenberg-Hannink en overl. fam.; Herman Oosterhuis en fam.; Hein en Gerda Groot Lipman-Siero.

In het weekend van 31 oktober en 1 november:

Jgt. Antoon Schoorlemmer; Hein Hunneman en overl. fam.; Johanna en Antoon Kerkvliet en overl. fam.; Wim Wigink en Gerda Wigink-Assink; Geert Voorhorst; Tonnie Haarman; Ouders Ruiters-Tepperik; Mariet Schoorlemmer; Antoon Schoorlemmer; Overl. ouders

Voorhorst-Olde Bijvank en Herman Voorhorst; Overl. ouders Groote Stroek-Schoot, Jan, Bernard en Teun; Jan en Tonny Groote Wolthaar-Overmars; Johan en Tonnie Elshof-Aarnink en overl. fam.; Annie Meijerink-Kemper; Gerardus Olde Bijvank, Gerritdina Olde Bijvank-Haverkamp, Wim en Gait Olde Bijvank; Gerard Tijscholte; Gerrit en Manna Wichers Schreur-Evers; Riek Timmer-Hoogewind; Johan Timmer; Annie Schrijver-Klein Overmeen; Marie Jansen of Lorkeers-Vloedgraven; Jan en Doortje Voorhorst-Klein Overmeen; Wim Bessembinder.

Maandag 2 november:

Jgt. Rieks en Marie Willemsen-Knuver; Tinus Roesink; Johan en Herman Lubbers; Ouders Kakkenberg-Hannink en overl. fam.; Anna Alferink, Bertus Alferink, Maaïke en Daniëlle; Overl. ouders Wim en Miene Bokseveld-Tutert; Gerard Ruiters; Overl. ouders Wichink-Wiggers; Overl. ouders Herink-Gerritsen; Overl. ouders Tepperik-Halman; Tonnie en Leon Schoorlemmer; Overl. fam. Vulink-Pol; Anna Kogelman; Geert en Dinie Beumer; Bernard Nijkamp, Wim Rientjes en overl. ouders; Johan en Marie Marsman; Hein en Marietje Voorhorst-Schrijver; Betsie Haarman-Schrijver en overl. fam.; Antoon Lobbert; Harry ten Have en overl. fam.; Hein Bril en overl. fam. Bril-Hondeveld; Geert Voorhorst; Anton Oostewechel en overl. fam.; Gerrit en Manna Wichters Schreur-Evers; Gerardus en Gerard ten Hove en overl. fam.; Overl. fam. Hondeveld-van Bommel; Overl. ouders Van Dooremolen-Roozeman, Geert en overl. fam.; Bernard Vloedgraven en overl. fam. Wim en Ria Nijenkamp; Antoon Veldkamp; Overl. ouders, broer en fam. Wieten-Kruiper; Overl. ouders en fam. Veldkamp-Bloemenkamp; Wim Wichink en overl. fam.; Jan en Frans Vloedgraven en overl. fam.; Johan Overmars en Diny Overmars-Kinds.

Woensdag 4 november:

Jan van Rossum; Herman Oosterhuis en familie.

Vrijdag 6 november, 1^e vrijdag van de maand:

Voor de levende en overl. leden van de KBO/PCOB; Pa, ma, Gerard, Willy en Gijs Kieftenbeld; Jan Hondeveld; Jan Bril; Henk Goorden en overl. familie.

MISINTENTIES IN HET WEEKEND

Er is 1 x in de maand in het weekend geen viering, zowel op de zaterdag als zondag. De misintenties die hiervoor opgegeven zijn verschuiven naar een weekend later. Heeft u misintenties opgegeven voor deze weekenden en dit liever in een ander weekend zien, dan kunt u dat doorgeven aan het parochiesecretariaat, tel. 0572 - 381233. Elke woensdagavond is er om 19.00 u. ook een eucharistieviering waarin em. pastoor J. Verweij voorgaat. We hopen op uw begrip voor deze veranderingen.

KOSTER EN ACOLIETEN

Datum	Tijd	Koster
Zo. 25/10	19.00 u.	A. Rekveld en T. Nijmeijer
Za. 31/10	17.30 u.	A. Rekveld en T. Nijmeijer
Zo. 1/11	14.00 u.	A. Rekveld en T. Nijmeijer
Zo. 1/11	19.00 u.	A. Rekveld en T. Nijmeijer
Ma. 2/11	19.00 u.	A. Rekveld en T. Nijmeijer
Za. 7/11	17.30 u.	A. Rekveld en T. Nijmeijer
Zo. 22/11	09.00 u.	A. Rekveld en T. Nijmeijer
Za. 28.11	17.30 u.	A. Rekveld en T. Nijmeijer

PAROCHIE NIEUWS

PAROCHIE-AGENDA

P = Parochiecentrum T = KulturhusTrefpunt K = Kompas M = Molenhoek

Wo. 28/10	19.30 u.	Werkgroep Avondwake	P
-----------	----------	---------------------	---

KERKSCHOONMAAK

Dinsdag 27 oktober groep 5; maandag 16 november groep 1.

PASTORAAL BEZOEK THUIS OF IN HET ZIEKENHUIS

Wilt u bezoek thuis of in het ziekenhuis of communie aan huis, stuur dan deze strook naar de pastorie. Wij stellen dat zeer op prijs. Opnames worden vanuit het ziekenhuis zelf niet altijd tijdig doorgegeven aan de parochies. Daarom is het raadzaam dit formulier in te vullen.

Naam

Adres

Telefoon

Wil graag bezoek en/of communie ontvangen*

OVERLEDEN PAROCHIANEN VAN 1 OKTOBER 2019 TOT 1 OKTOBER 2020

2019

2 oktober	Maria Antonia Hendrika ten Have-Nijenstein	88 jaar
15 oktober	Anna Maria Wilhelmina Aarnink-Ogink	87 jaar
20 oktober	Hermanus Bernardus Laurentius Grolleman	64 jaar
21 oktober	Theodorus Hermanus Solen	70 jaar
23 oktober	Joanna Maria Angela Duteweert-Holtkuile	86 jaar
24 oktober	Joanna Everarda Maria Meijerink-Kemper	91 jaar
30 oktober	Willemina Maria Evers-Wichers Schreur	84 jaar
9 december	Gerardus Johannes Wichers Schreur	93 jaar
20 december	Johannes Wilhelmus Vloedgraven	98 jaar

2020

25 januari	Egbertus Bernardus Huis in 't Veld	91 jaar
2 februari	Wilhelmina Regina Francisca Fiselier-Donkers	91 jaar
13 februari	Louisa Maria Theresia Delnoy-Sijstermans	88 jaar
26 februari	Antonius Hendrikus Stephanus Hagen	74 jaar
8 maart	Johannes Lambertus Kakkenberg	85 jaar
12 maart	Johannes Hendrikus Kieftenbeld	27 jaar
12 maart	Theodora Antonia Josephina Voorhorst-Klein Overmeen	86 jaar
26 maart	Lambertus Gerardus Kakkenberg	84 jaar
28 maart	Hendrikus Maria Reimert	82 jaar
2 april	Hermanus Gerhardus Oosterhuis	87 jaar
11 april	Antonius Johannes Maria van Eunen	84 jaar

11 april	Maria Antonia Brinkhof-Schoorlemmer	91 jaar
15 april	Johannes Hermanus Hoogeslag	79 jaar
16 april	Maria Wilhelmina Voorhorst-Schoorlemmer	90 jaar
6 mei	Gerardus Wilhelmus Olde Bijvank	85 jaar
8 mei	Hermanus Gerhardus Duteweert	88 jaar
14 mei	Henrica Maria Kieftenbeld-Timmer	93 jaar
25 juni	Hendrikus Johannes Josephus Blom	60 jaar
10 juli	Joanna Antonia Cornelia Reimert-Nijenhuis	84 jaar
14 juli	Hendrica Gerdina Maria Timmer-Hoogewind	86 jaar
3 augustus	Petronella Hendrika Maria Irene Groenewoud- Vergeer	74 jaar
30 augustus	Antonius Johannes Gerhardus Haarman	79 jaar
14 september	Johannes Antonius Timmer	87 jaar
16 september	Theodorus Wilhelmus Klein Koerkamp	80 jaar
27 september	Johanna Wilhelmina Schrijver-Klein Overmeen	89 jaar



OKTOBERMAAND, ROZENKRANSMAAND

Op zondag 25 oktober is er om 19.00 uur een Marialof in onze Maria kerk. Wij nodigen u uit om mee te vieren en mee te bidden. Dit kan in de kerk, met maximaal 30 mensen en thuis via de kerkradio. U kunt reserveren voor het lof via <https://parochieheiligkruis.nl/> of bellen

met het secretariaat in Heeten.

Volgens goed gebruik en traditie nodigen we u ook uit om op de woensdagavonden in oktober samen een rozenhoedje te bidden in de kerk; 's avonds om 18.45 uur voor de H. Mis van 19.00 uur.

Bent u niet in de gelegenheid om in de kerk te zijn dan kunt u met ons mee bidden via de kerkradio.

Alleen nog op woensdag 28 oktober om 18.45 uur. We hopen u te ontmoeten.

Locatie overleg Heeten.

AFSCHIED EVELIEN REEUWIJK

Zoals u waarschijnlijk al gehoord of gelezen heeft, ga ik onverwacht snel onze parochie verlaten. Vanaf 1 november aanstaande treed ik in dienst bij de Dienst Justitiële Instellingen van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Kort gezegd word ik geestelijk verzorger in de gevangenis in Lelystad. In Matteus 25 wordt ons gevraagd om te zien naar ‘de onaanzienlijksten van mijn broeders en zuster’, ‘om de gevangenen te bezoeken’. Het is pastoraat zoals ik ook in de parochie heb gedaan, maar toch ook weer heel anders. Ik vind het een uitdaging die ik graag wil aannemen. Voor de parochie is het natuurlijk niet fijn dat er weer een pastoraal werker vertrekt. Zeker nu ook Clazien Broekhoff in december aanstaande vertrekt en Harry Bloo net in mei afscheid heeft genomen. Het pastoraal team levert daarmee in een jaar behoorlijk in. Niet voor niets zijn we al enige tijd bezig met het ‘project’ 2025, onze visie op de toekomst van onze parochie in het jaar 2025. Eén van de redenen daarvoor is ook de afname van pastorale krachten, naast de terugloop van kerkbezoek, de toenemende (werk)druk op de vrijwilligers en de dalende financiële opbrengsten in onze parochie. Het idee van de parochiekerk staat daarin centraal en zal, naar de toekomst toe, de mogelijkheid geven om ons geloof te blijven uitdragen, beleven en ervaren. We gaan bouwen aan een nieuwe geloofsgemeenschap voor de gehele parochie Heilig Kruis of Heilige Lebiunus. Dat vergt natuurlijk tijd. Keulen en Aken zijn immers ook niet op één dag gebouwd. Maar in tijd en met elkaar komt het vast goed.

Ik wens u daarom alle goeds en heb er vertrouwen in dat in de kracht van de Heilige Geest en onder de capabele leiding van het pastoraal team en het bestuur, met de inzet van de betrokken parochianen en alle vrijwilligers het heus gaat lukken.

Hartelijk groet en wellicht tot ziens, Evelien Reeuwijk

STAGE RICHARD MEIJER

Mijn naam is Richard Meijer, ik mag het komende studiejaar 2020 - 2021 stage lopen in de parochies H.Lebuinus en Heilig Kruis. Ik ben één van de studenten van de diakenopleiding van het Ariënsinstituut van het aartsbisdom Utrecht. 47 Jaar geleden ben ik geboren in het Noord Groningse Bedum. Na wat omzwervingen tijdens mijn studie en eerste banen ben ik op de grens van Salland en het Vechtdal gaan

wonen. Ik woon samen met mijn echtgenote en hondje in Hoonhorst. Hoonhorst is één van de 11 locaties van de Emmanuel-parochie. Veiligheidsregio IJsselland is mijn werkgever. Op de afdeling beheer en techniek beheer ik de communicatie apparatuur en houd mij bezig met storingen in de elektronica die mijn brandweer collega's gebruiken. Naast deze werkzaamheden ben ik één van de voorlichters die de media te woord staat bij inzet van de brandweer. Bij een inzet waar overleg en afstemming tussen de ambulancedienst, politie en brandweer nodig is, adviseer ik over alle communicatie aspecten die op dat moment van belang zijn voor de bestrijding van een incident. In de vrije tijd die overblijft naast de studie, mag ik graag wandelen, landschappen fotograferen, de Friese Waddeneilanden bezoeken en pelgrimeren in bijvoorbeeld Lourdes. Blij word ik van ontmoetingen met mensen met wie ik in gesprek mag raken. In 2018 ben ik gestart met de opleiding in Utrecht. Voordat ik in Utrecht startte heb ik enkele jaren gestudeerd aan het Bonifatius Instituut in Vogelenzang waar het Aartsbisdom mee heeft samengewerkt. 18 januari 2020 was het voor mij een feestelijke dag, ik mocht de Admissio ontvangen van hulpbisschop Hoogenboom. Dit betekent dat Kardinaal Eijk mij en mijn drie medestudenten heeft aanvaard als wijdingskandidaat. Zaterdag 12 september 2020 heb ik mijn aanstelling als lector ontvangen. Dit is de tweede van de drie stappen op weg naar de wijding als onbezoldigd permanent diaken. Dit betekent dat ik in de toekomst mij als vrijwilliger zal inzetten voor het dienstwerk in de Kerk. Ik ben begonnen aan mijn laatste studiejaar. Dat staat in het teken van de stage die ik mag gaan lopen in uw parochie. Ik zie er naar uit mij te mogen inzetten in mijn stage parochies. Dankbaar ben ik dat Lonneke Gunnink en Marc Brinkhuis mij begeleiden. Ik mocht hen eerder ontmoeten op weg om passende antwoorden te vinden bij mijn roeping. Ik realiseer mij dat ik in een bijzondere tijd stage mag lopen, waarin we te maken hebben met beperkingen en regels door het Coronavirus. Barmhartigheid laat zich niet stoppen door het Coronavirus, barmhartigheid is nu soms meer dan nodig op plaatsen en momenten die niet altijd vanzelfsprekend zijn. Ik wil afsluiten met de woorden die ik al regelmatig heb mogen horen van andere

geestelijken "We moeten afstand houden, dit betekent niet dat we afstandelijk hoeven te zijn".

Graag tot ziens en een hartelijke groet, *Richard Meijer*

WIE HOUDT WIE IN DE WURGGREEP?

Hebt u ook weleens gedacht wanneer u de vele informatie, de boerenprotesten en discussies langs zag komen via de media 'Hoe zit het nou precies? Wie moet je geloven: de boeren of de minister van Landbouw? Hoe moet het verder met de landbouw in Nederland? Krijgen de boeren een eerlijke prijs voor hun producten?' Kortom: wat gebeurt er tussen zaaien op het land en kopen in de supermarkt? Deze vragen komen aan de orde op de thema-avond 'Wie houdt wie in de wurggreep?' De avond wordt georganiseerd door de werkgroep 'Landbouw en Kerken'. Drie gasten zullen hun verhaal vertellen: een biologische boer, een jonge boer en iemand die bekend is met de wereld van de supermarkt. Hoe staan zij in deze discussie over ons voedsel.

U bent van harte welkom: boeren en burgers, producenten en consumenten. Wel graag aanmelden in verband met de regels die gelden vanwege het COVID-19-virus. Vol is vol.

Aanmelden kan via Jan Koldewee: jwkoldewee@gmail.com.

We hopen van harte dat u komt en uw gedachten ook wilt delen, dat wij elkaars verhalen verstaan en zien welke stappen we zelf zouden kunnen zetten.

Datum en plaats: 18 november in de Ichtuskerk, Holterweg 106-108, Colmschate. De inloop is vanaf 19.45 u. en we starten om 20.00 u.

Werkgroep Landbouw en Kerken

WILLIBRORDZONDAG 8 NOVEMBER 2020

De tijden zijn onzeker. Het valt niet te voorzien hoe het er in onze wereld over 50 jaar aan toe zal gaan. De Bijbelteksten die op deze zondag gelezen worden, bieden houvast in de omgang met de tijden. Christenen van alle kerken leven vanuit de hoop en de verwachting dat Jezus Christus opnieuw zal komen.

Het geloof in zijn dood en opstanding is een waarborg dat ook wij over onze dood heen in Christus zullen leven (1 Tess. 4,13 e.v.). In

die zin gaan we de Heer tegemoet. Die troostvolle belofte zou kunnen verleiden tot passiviteit en stille berusting. Maar dat kan niet de bedoeling zijn. Het zou afbreuk doen aan zin en betekenis van het leven zelf. In onzekere tijden, zoals deze, beseffen we meer dan ooit hoe belangrijk wijsheid in het besturen is. Een wijs bestuurder is een zegen voor zijn volk. Volgens de Bijbel is het niet moeilijk om wijsheid te ontdekken, zolang je haar liefhebt en zolang je alert bent. Sterker nog: de wijsheid zelf is op zoek naar hen die haar waardig zijn. De wijsheid straalt en is onvergankelijk (Wijsheid 6,12 e.v.).

Jezus verkondigt de komst van het Rijk Gods. Wanneer dat precies zal zijn, zegt de Schrift niet. Wel dat het onverwachts zal zijn en mensen op verschillende manieren zal treffen. Trouw, waakzaamheid en wijsheid zijn geboden. De gelijkenis over de slimme en dwaze bruidsmeisjes vertelt plastisch hoe het bij de komst van het Koninkrijk Gods zal toegaan. Sommigen zijn voorbereid en voorzien, anderen niet en komen te laat.

Leven wij vandaag ook in de verwachting van de komst van het Koninkrijk van God? En waarmee houden we onze lampen brandend, als we komende vanuit verschillende kerken, samen de Heer tegemoet gaan?

Op Willibrordzondag wordt in de parochies gecollecteerd voor het werk van de Katholieke Vereniging voor Oecumene Athanasius en Willibrord. We willen u vragen om in het weekend van 7 en 8 november in uw parochie een collecte te houden. Op de website www.oecumene.nl vindt u meer informatie over de Katholieke Vereniging voor Oecumene. Daar zijn ook een preekchets en voorbede bij gelegenheid van Willibrordzondag te vinden.

VERENIGINGSNIEUWS

HOBBYCLUB

Beste ouders, in verband met de coronaperikelen hebben wij als Hobbyclubteam besloten om dit jaar geen activiteiten te organiseren. Ondanks dat zijn wij toch op zoek naar hulpouders voor volgend seizoen. Ouders die interesse hebben kunnen zich aanmelden via jhm.breuker@home.nl. Vergeet tenslotte niet om op de Hobbyclub te stemmen met de Rabo ClubSupport actie.

OVERIG NIEUWS

MEDISCH CENTRUM HEETEN

GRIEPVACCINATIE en/of PNEUMOKOKKENVACCINATIE

Op woensdagmiddag 11 november 2020 worden de jaarlijkse griepvaccinaties en/ of de pneumokokken vaccinatie gegeven.

Locatie: **KULTUURHUSTREFPUNT** volgens onderstaand schema (op achternaam)

A t/m G	14.30 -15.15 uur
H t/m L	15.15 -16.00 uur
M t/m S	16.00 -16.45 uur
T t/m Z	16.45 -17.30 uur

Om het anderhalvemeterbeleid vanuit de regering te kunnen hanteren, worden de griep- en pneumokokkenvaccinatie gegeven op locatie **KulturhusTrefpunt, Dorpsstraat 16 Heeten**. We verzoeken u vriendelijk om u zich aan de anderhalvemeter afstand te houden.

Daarbij een mondkapje te dragen en u aan het tijdschema te houden.

Mocht u klachten krijgen van verkoudheid, keelpijn, niezen, hoesten, moeilijk ademen, opeens niet meer ruiken of temp hoger dan 37,5, kom dan niet en maak een afspraak met de assistente voor een andere dag en tijdstip.

Wat doet de grieprik: de grieprik is de beste bescherming tegen griep. De grieprik zorgt ervoor dat u lichaam afweerstoffen tegen griepvirussen maakt. Twee weken na de grieprik heeft u genoeg afweerstoffen.

Wilt u meer weten?www.rivm.nl/grieprik www.thuisarts.nl/griep

Pneumokokkenvaccinatie

Pneumokokken zijn bacteriën waar u erg ziek van kunt worden op uw leeftijd. Mensen die dit jaar 73, 74, 75, 76, 77, 78 of 79 jaar zijn geworden of een probleem in het afweersysteem hebben, krijgen een uitnodiging voor deze prik.

Wilt u meer weten?www.thuisarts.nl/pneumokokken

www.rivm.nl/pneumokokkenprik

Of neem contact op met de huisartsenpraktijk.

De pneumokokkenvaccinatie wordt tegelijk met de griepvaccinatie gegeven.

Wilt u de brief/brieven meenemen als u de griepprik komt halen.

Graag ontvangen we ook eventueel mobiel tel. nr. en mailadres om volgend jaar de brief digitaal te kunnen versturen.

Met vriendelijk groet, Dr. M. Dogger

NEDERLANDSE BRANDWONDEN STICHTING

In de week van 4 t/m 10 oktober werd er gecollecteerd in Heeten voor de Nederlandse brandwonden Stichting. En met succes!

Gezamenlijk, ook via de Q R code werd er een bedrag van €2.069,80 opgehaald. De opbrengsten van de collecte stelt de Brandwonden Stichting in staat om het werk voor mensen met brandwonden voort te zetten. Hartelijke dank daarvoor! Alle collectanten bedankt voor jullie inzet!

Met vriendelijke groeten,

Celine Hondshorst, Sylvia Jansen en Ans Alferink

COLLECTEWEEK ALZHEIMER NEDERLAND

Een mens is niet dement, een mens heeft dementie

Wat ALZ....je herinneringen een voor een verdwijnen?

1 op de 5 mensen krijgt dementie. Om meer onderzoek te doen naar de ziekte Alzheimer is er veel geld nodig. Daarom komen de collectanten in de week van 2-7 november bij U aan de deur.

Wij hopen te mogen rekenen op uw steun.

Voor meer informatie zie ; www.alzheimer-nederland.nl

Met vriendelijke groet,

Willemien Pleizier en Ria in 't Veld

DOE MEE MET HEETEN DURFT

Zoals je vast al had bedacht gaat de bijeenkomst van Heeten Durft op 24 oktober NIET door. We gaan natuurlijk WEL door met uitwerken van de mooie ideeën! Hoe dan? En hoe kan je meedoen?

We organiseren coronaproof gesprekken en volgend voorjaar gaan we knopen hakken over de plannen die we echt gaan uitvoeren. Voor iedereen die wil: welkom! De voorstellen op een rij:

Digitaal Dorpsplein Heeten – alle info/activiteiten/nieuws op één digitale plek, wat heb je nodig als inwoner, ondernemer of vereniging? Jos hoort graag jouw ideeën!

Klim- en klauterpad Johannalaan – kunnen we de bestaande speelplek uitbreiden met een uitdagend klim- en klauterpad? Tim is benieuwd: wat vind jij tof, als kind of als ouder? Als buurtbewoner?

Toegankelijkheid Heeten - of het nou gaat om verminderd gehoor, zicht, beweging of bijvoorbeeld een voedselallergie: hoe zorgen we samen dat Heeten een mensvriendelijk dorp is, waar al onze inwoners en bezoekers zich welkom en gehoord voelen? Denk ook mee met Willem!

Gaat het lukken? Moestuin, boomgaard en bloemenstrook – leuk en leerzaam voor kinderen, maar ook voor het hele dorp. Als jij hier ook enthousiast over bent: laat het Ben weten!

Wil jij meedenken over één of meer van deze voorstellen? Schuif aan, welkom! Laat het weten via info@heetendurft.nl of 06 227 44 337. Nieuwe voorstellen en suggesties zijn trouwens nog steeds welkom: ga naar onze website en klik op 'jouw idee' om het door te geven.

Groetjes de Hobbyclub

GEVRAAGD: VRIJWILLIGER

Hallo, ik ben Mohanad Wahesh. Ik woon met mijn gezin vijf jaar in Heeten, op Hordelmansweg 12. We vinden het heel leuk en hebben ook veel vrienden. Degene die ons hielp met brieven en geldzaken kan niet meer helpen. Soms is dat lastig voor ons, dus zoeken we daarvoor iemand anders. Wil jij ons daar af en toe mee helpen? Je kan me bellen op nummer (06) 8761 8748. Je bent welkom om eerst kennis te maken en te overleggen wat nodig is.

SPORTNIEUWS

HANDBAL

Wil jij ook graag op handbal? Vind jij het leuk om lekker te bewegen en lijkt handbal jou ook een leuke sport? Dan ben jij van harte welkom om eens mee te trainen tijdens een handbaltraining. Wij trainen elke dinsdagmiddag van 14.45 tot 15.45 uur. Kom je een paar keer meetrainen? Neem dan even contact met ons op.

Sportieve groet, de Jeugdcommissie

heeten@handbal.nl, Rianne Tijs 0572 – 38 16 07

AANLEVERDATA 'T KEVERTJE

Verschijningsdatum vrijdag	Aantal weken	Kopij inleveren zondagavond
6 november	2	1 november
20 november	2	15 november
4 december	2	29 november
18 december	3	13 december
8 januari 2021	2	3 januari 2021

