

't Kevertje



Kerk- en verenigingsnieuws voor Heeten

Heb vertrouwen!

Beste parochianen,

Het is de eerste helft van augustus als ik dit schrijf. Rond 35 graden. Een hittegolf in ons land. En in deze dagen horen we het evangelie over de storm op het meer. Alleen de gedachte al geeft wat verkoeling. Al is het maar voor even. Storm, tegenwind, hoge golven, het water tot aan de lippen, de angst om ten onder te gaan, het zijn situaties die we allemaal meemaken in ons eigen leven.

Het evangelie vertelt ons eigen verhaal en dat van de wereld en van de Kerk. Net als de apostelen worden ook wij soms, misschien zelfs vaak, getroffen door tegenwind, en komen we in een storm terecht. De storm van tegenslag, van mislukking, van ruzie in het gezin, in de familie, met collega's, in je vereniging. Of de storm van armoede, pijn en verdriet, ziekte, lijden en dood. Stormen genoeg, die nogal eens totaal onverwacht op ons afkomen. Zoals die storm van de alles vernietigende explosie in Beiroet. Vele doden en gewonden, alles in puin, ook de toekomst van het land. En de storm in Wit-Rusland. Corruptie rond de verkiezingen. Een volk dat roept om vrijheid. En denk aan die storm van de coronapandemie. Het kwam zo maar opzetten, ineens en het veroorzaakt een storm van faillissementen van ondernemingen: horeca, toerisme, organisatoren van

Vrijdag 21 augustus 2020 jaargang 54 nummer

13

evenementen hebben het extra zwaar.

RK Kerk Maria Onbevlekt Ontvangen

Koopmansstraat 4 8111 AP HEETEN tel. 0572 – 381233

Website: www.parochieheiligkruis.nl

E-mail parochie: secretariaat@parochieheeten.nl

E-mail Kevertje: kevertje@parochieheiligkruis.nl

Kerkbestuur: bankrekening NL15RABO01202.02.573

Kerkbijdrage: bankrekening NL26RABO01202.04.703

t.n.v. R.K. parochie Heilig Kruis

o.v.v. administratie Kerkbijdrage Heeten

Dit parochieblad komt uit voor 2 weken

Algemene informatie

Openingstijden secretariaat: Heeten tel.0572 - 381233

elke maandag-woensdag en vrijdagmorgen van 09.00 tot 12.00 u.

Pastoor van dienst voor spoedgevallen tel. 06-53964140

Samenwerkingsverband:

Onze locatie maakt deel uit van parochie Heilig Kruis

Pastores

R.G.W. Cornelissen, 0570-619087/ cornelissen@aartsbisdom.nl

Vicaris,pastoor 06-30162625

G.J. Nijland parochievicaris 06-58882805 pastornijland@parochieheiligkruis.nl

M.J. Brinkhuis, diaken 06-33756089 mbrinkhuis@heiligelebuinus.nl

G. de Bekker, 0570-622328 gdebekker@heiligelebuinus.nl

Pastoraal werkers

Drs. A.M.A.L. Gunnink-van den Berg 038-4527475 lonnekegunnink@hetnet.nl

C.M. Broekhoff-Bosman 06-83202244 jpsalland@live.nl

E.E.W. Reeuwijk 06-51310908 ereeuwijk@heiligelebuinus.nl

Nadere informatie over de locatie:

Zie de jaarlijks verspreide bewaarfolder, of kijk op internet:

www.parochieheiligkruis.nl/heeten

Hulpdiensten:

Huisarts: Voor levensbedreigende situaties na 17.00 u en in de weekends is het verstandig eerst alarmnummer 112 te bellen, en daarna de huisartsenpraktijk via tel. 0570 - 501777

Algemene Hulpdienst: tel. 0572 – 382502 (bereikbaar maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 10.00 u.) www.hulpdienstraalte.nl

Werkloosheid en schulden lopen op. Lockdowns die landen en steden verlammen.

Miljoenen mensen die besmet zijn, honderdduizenden doden, miljoenen nieuwe armen.

En we zagen overvolle ziekenhuizen, met dokters en verpleegkundigen die doodop zijn, soms radeloos door de overbelasting, het water tot aan de lippen.

En zo kennen we heel wat stormen in ons leven, in de wereld en in de Kerk. Stormen door onze onmacht om in te gaan tegen het kwaad in onszelf en in de wereld. Stormen door ons zwak geloof, onze twijfels, ons gebrek aan edelmoedigheid, onze mislukking om 'nederig van hart' te zijn, om te troosten, zachtmoedig te zijn, om goede christenen te zijn.

Stormen die ook onze Kerk treffen. Stormen van leegloop, velen komen niet meer naar de Kerk. Afgehaakt. Veel parochies staat dan ook het water aan de lippen – er moeten keuzes gemaakt worden – pastorale teams worden steeds kleiner en her en der moeten kerkgebouwen afgestoten worden. Heel pijnlijk allemaal.

Maar we zien ook een andere kant. Stromen van christenvervolging in meer en meer landen. Gelovigen die wél vasthouden aan het geloof in Christus en daarom moeten vluchten of gemarteld worden of gedood.

In de kerk van het begin werd dit evangelie van "de storm op het meer" voorgelezen als een boodschap van troost en bemoediging in stormachtige tijden, toen de eerste christenen werden gefolterd, en velen de marteldood stierven. Ze worstelden angstig met de vraag: "Waar blijft de Heer? Waarom komt Hij niet tussenbeide? Het is ook een vraag van velen van ons nu.

Wie wijst ons dan een uitweg? Het evangelie wil ons een uitweg bieden uit de spanningen van onze tijd, door dit verhaal van het dreigende water.

Dit Evangelie van de storm op het meer is ten diepste een paasevangelie: Er is doodse duisternis, angst, twijfel, de dood dreigt, maar dan wordt het morgen... en in dat morgenlicht komt Jezus met zijn reddende hand. Hij wil jouw en mijn Helpende Hand en Redder zijn! Durven we hem te vertrouwen? Durven we Hem om hulp te

vragen in de nacht van ons leven? Of ...zijn we als Petrus in dit verhaal? Hebben we gebrek aan vertrouwen, aan geloof, en zinken we steeds weer weg?

Dit evangelieverhaal zegt ons: God is nooit ver weg voor wie Hem aanroepen.

Hij neemt je bij de hand als het water je aan de lippen staat en brengt je veilig aan land. Zijn Land! Vertrouw daar maar op...

*Met een vertrouwvolle groet,
Ronald Cornelissen, pastoor*

Voorbede voor de mensen in Libanon

Bidden we ook voor de inwoners van Beiroet, de bevolking van Libanon, zo zwaar getroffen door een afschuwelijke explosie: dat zoveel mogelijk mensen worden gered, dat de gewonden kunnen worden behandeld, dat er hulp wordt geboden en aanvaard om op te ruimen en op te bouwen. Dat het hele volk de moed krijgt om deze ramp te overleven en te overwinnen. Laat ons bidden...

KERKNIEUWS

VIERINGEN PAROCHIE H. KRUIS LOCATIE HEETEN

Datum	Tijd	Viering	Koor
Heeten Za. 22/8		Geen viering	
Heeten Zo. 23/8	09.00 u.	Oogstdankviering, gebedsviering, diaken M. Brinkhuis Na de viering is er gelegenheid om koffie te drinken	Power of Music
	12.30 u.	DOOPVIERING	
		Job Fedde Meijerink, zoon van Frank Meijerink en Evelien Tijs, en broertje van Dens Iris Yara Vegterlo, dochter van Mark en Karin Vegterlo-Dommerholt, zusje van	Sunshine

	Femke en Luuk. Wout Harry, zoon van Willem-Jan en Rianne Tijs-Slinkman, broertje van Rowy en Twan. Voorg. pastor G. de Bekker		
Nw. Heeten Za. 22/8	19.00 u.	Gebedsviering, past. werker E. Reeuwijk	
Nw. Heeten Zo. 23/8		Geen viering	
Holten Zo. 23/8		Geen viering	
Heeten Wo. 26/8	19.00 u.	Eucharistieviering, em. past. J. Verweij	

Datum	Tijd	Viering	Koor
Heeten Za. 29/8	17.30 u.	Eucharistieviering, past. G. Nijland	
Heeten Zo. 30/8		Geen viering	
Nw. Heeten Za. 29/8	19.00 u.	Eucharistieviering, past. G. Nijland	
Nw. Heeten Zo. 30/8		Geen viering	
Holten Zo. 30/8		Geen viering	
Heeten Wo. 2/9	19.00 u.	Eucharistieviering, em. past. J. Verweij	
Heeten Vr. 4/9	09.00 u.	1 ^e Vrijdag van de maand, eucharistieviering, em. past. J. Verweij.	

Namen voorgangers onder voorbehoud

OVERIGE LOCATIES PAROCHIE H. KRUIS

Voor de vieringen van de overige locaties verwijzen wij u naar de website van Parochie Heilig Kruis www.parochieheiligkruis.nl onder het kopje vieringen.

OVERLEDEN

Op 25 juni is op 60-jarige leeftijd overleden Hennie (Hendrikus Johannes Josephus) Blom. Hij woonde aan de Bleerhorstdijk WZ 2 te Heeten. Zijn crematie heeft op dinsdag 30 juni plaatsgevonden.

Op vrijdag 10 juli is op 84-jarige leeftijd overleden Anny (Joanna Antonia Cornelia) Reimert-Nijenhuis. Zij woonde aan de Zonnenbergen 8 te Heeten. Haart uitvaart en begrafenis hebben op donderdag 17 juli plaatsgevonden.

Op dinsdag 14 juli is op 86-jarige leeftijd overleden Hendrica Gerdina Maria Timmer-Hoogewind. Zij woonde aan de Nieënhof 84 te Heeten. Haar uitvaart en begrafenis hebben op maandag 20 juli plaatsgevonden.

Op maandag 3 augustus is op 74-jarige leeftijd overleden Petronella Hendrika Maria Irene Groenewoud-Vergeer. Zij woonde aan de Van Walbekestraat 7 te Heeten. Haar crematie heeft op zaterdag 8 augustus plaatsgevonden.

Dat zij mogen rusten in vrede.

MISINTENTIES

Wij gedenken de volgende intenties:

In het weekend van 22 en 23 augustus:

Hein Hunneman en overl.fam.; Johanna en Antoon Kerkvliet en overl. fam.; Antoon Lobbert; Jan Voorhorst en Doortje Voorhorst-Klein Overmeen; Anny Reimert-Nijenhuis; Riek Timmer-Hoogewind; Gerrit en Manna Wichers Schreur-Evers.

Woensdag 26 augustus:

Jgt. Antonia W. Vulink-Reimert; Jgt. Henk Goorden; Riek Kieftenbeld-Timmer, namens de werkgroep Filippijnen; Willy Bruggeman-Holtkuile.

In het weekend van 29 en 30 augustus:

Jgt. Fien Linthorst-Mentink; Anny Reimert-Nijenhuis; Riek Timmer-Hoogenwind; Ben Lugtenberg; Jan, Lien en Lidy Lenferink; Hein Hunneman en overl. fam.; Johanna en Antoon Kerkvliet enj overl. fam.; Geert Voorhorst.

Woensdag 2 september:

Jan Hagen en fam. Hagen-Oosterlaar; Ouders Kakkenberg-Hannink en overl. fam.; Overl. fam. Bolscher-Gerbert.

Vrijdag 4 september:

Voor de levende en overleden leden van de KBO/PCOB; Jgt. Tonnie Schoorlemmer; Pa, ma , Gerard, Willy en Gijs Kieftenbeld.

MISINTENTIES IN HET WEEKEND

Er is 1 x in de maand in het weekend geen viering, zowel op de zaterdag als zondag. De misintenties die hiervoor opgegeven zijn verschuiven naar een weekend later. Heeft u misintenties opgegeven voor deze weekenden en dit liever in een ander weekend zien, dan kunt u dat doorgeven aan het parochiesecretariaat, tel. 0572 - 381233. Elke woensdagavond is er om 19.00 u. ook een eucharistieviering waarin em. pastoor J. Verweij voorgaat. We hopen op uw begrip voor deze veranderingen.

KOSTER EN ACOLIETEN

Datum	Tijd	Koster	Acolieten
Zo.23/8	09.00 u.	A. Rekveld en T. Nijmeijer	
Doopviering	12.30 u.	A. Rekveld	
Za. 29/8	17.30 u.	A. Rekveld en T. Nijemiejr	

PASTORAAL BEZOEK THUIS OF IN HET ZIEKENHUIS

Wilt u bezoek thuis of in het ziekenhuis of communie aan huis, stuur dan deze strook naar de pastorie. Wij stellen dat zeer op prijs. Opnames worden vanuit het ziekenhuis zelf niet altijd tijdig doorgegeven aan de parochies. Daarom is het raadzaam dit formulier in te vullen.

Naam	
Adres	
Telefoon	
Wil graag bezoek en/of communie ontvangen*	

DOPEN

Ouders die een kindje willen laten dopen, worden verzocht een geboortekaartje te sturen naar de pastorie, deze worden doorgegeven naar de werkgroep Doopvoorbereiding. Er zal dan contact met u opgenomen worden.

PAROCHIE-AGENDA

P = Parochiecentrum T = KulturhusTrefpunt K = Kompas M = Molenhoek			
Wo. 2/9	20.00 u.	Werkgroep Avondwake	P

KERKSCHOONMAAK

Woensdag 26 augustus groep 2; maandag 14 september groep 3.

MIVA COLLECTE

In het weekend van 29 en 30 augustus wordt er een extra deurcollete gehouden voor de MIVA (Missie verkeersmiddelen Actie) van harte aanbevolen.

DIRIGENT GEZOCHT VOOR KERKKOOR LETTELE

De gemengde zangvereniging Voce Magna in Lettele bestaat in november 50 jaar. Dit gaat gevierd worden maar er hangt ook een donkere wolk boven dit feest. Dirigent Gerrit Ruiters heeft besloten daarna te stoppen met de begeleiding. Hij heeft zijn taak met passie en plezier 26 jaar uitgeoefend. Wie wil hem opvolgen?

Het koor bestaat uit vijf heren en elf dames. Wij hebben een vaste organiste. Het repertoire is Nederlandstalig en Latijn. De oefenlokatie is CR de Koerkamp in Lettele en wij repeteren op woensdag van 20.00 - 21.45 u. Dit kan in overleg veranderen.

Heeft u belangstelling of kent u iemand die ons koor verder wil leiden neemt u dan contact op met het secretariaat: Pauline Ypma-Varwijk tel 0570-551709 of e-mail: paulineypma@planet.nl

De arbeidsvoorwaarden zijn die van de H. Lebuinusparochie in Deventer. Dat de donkere wolk een zilveren randje mag krijgen!

NIEUWSFLITS: DE TOEKOMST VAN ONZE PAROCHIE IN 2025

In de afgelopen twee jaar heeft het pastoraal team en het parochiebestuur zich intensief beziggehouden met het ontwikkelen van *een visie op de toekomst* van onze parochie. Als we in de toekomst nog op een goede manier kerk met elkaar willen zijn, is het noodzakelijk een aantal zaken anders te organiseren. Het afnemende aantal kerkbezoeken, de steeds moeilijker op te vullen vrijwilligerstaken in de geloofsgemeenschappen binnen onze parochie, maar ook de afnemende capaciteit van het pastoraal team en de teruglopende financiële middelen maken duidelijk dat we niet zo kunnen blijven doorgaan.

De meeste lokale kerkgebouwen zijn inmiddels te groot geworden voor de reguliere samenkomsten en ze zijn daarmee te kostbaar geworden om nog vele jaren als kerkgebouw in stand te houden.

Om al deze redenen heeft het parochiebestuur besloten *een projectgroep* in te stellen die de komende periode samen met de lokale geloofsgemeenschappen gaat kijken op welke termijn en op welke wijze een nieuwe bestemming aan deze gebouwen kan worden gegeven. Leden van de projectgroep zijn: pastoraal werker Evelien Reeuwijk, diaken Marc Brinkhuis, Jan Koenjer, JoopVelderman, Bernadet Albers (projectbegeleider).

Dat proces, waarbij de kerk aan de Goddelijke Eredienst wordt onttrokken, vraagt de nodige tijd en een zorgvuldige procesgang. Daarbij zullen de betreffende parochianen uiteraard intensief worden

betrokken. We zullen dat de komende maanden onder andere doen via een uitgave van het blad "MagaZIN" en via "Nieuwsflits parochie 2025".

Daarnaast zullen we in het najaar *informatiebijeenkomsten* per geloofsgemeenschap houden. Daarin wordt u verder op de hoogte gebracht van de stappen die mogelijk gezet worden in het proces naar een toekomstbestendige parochie waarin iedereen zich thuis mag voelen. We gaan graag verder met u in gesprek over deze toekomst. Deze informatieavonden zullen gepland worden in nauw overleg met de coördinatoren van uw geloofsgemeenschap.

Toekomst pastoraal

In het afgelopen jaar zijn door het pastoraal team gesprekken gevoerd met alle pastoraatsgroepen uit de verschillende locaties. In het parochiebrede informatiebulletin MagaZIN hebben wij hierover gecommuniceerd. In de gesprekken en in MagaZIN heeft het pastoraal team zijn visie gepresenteerd.

Deze visie wordt gedeeld door het parochiebestuur.

De parochie heeft in de toekomst één parochiekerk (kwalitatief goed – veelzijdig – uitnodigend).

Daarnaast wordt katholieke presentie op de locaties naar wens, mogelijkheden en in overleg vormgegeven (ter plaatse - verbonden – vitaal).

De *Parochiekerk* moet een kerk van en voor alle parochianen van de gehele parochie Heilig Kruis worden. Maar het is ook een kerk die open en gastvrij is voor iedereen die zich aangesproken weet door het Mysterie van ons geloof en/of tot het gebouw zelf.

In de parochiekerk is alles te vinden wat ons katholiek geloofsleven vormt en biedt: catechese, diaconie, liturgie, uitvaarten, vorming voor jong en oud etcetera. Vanaf september zal vanuit team en bestuur actief gewerkt worden aan de opzet en vorming van de parochiekerk samen met vrijwilligers vanuit de gehele parochie. Er is besloten dat de Basiliek van de H. Kruisverheffing in Raalte de parochiekerk zal worden van de parochie Heilig Kruis.

Geïnterviewd is ook wat de parochianen op de verschillende locaties *belangrijk vinden op hun eigen kerkplek* als er in het weekend niet gevierd wordt. Uit die gesprekken zijn er drie zaken te noemen die overal in meer of mindere mate genoemd worden. Dat zijn:

1. Ontmoeting van parochianen (al dan niet in het kerkgebouw);
2. Uitvaarten op de vertrouwde locatie en omzien naar elkaar/
pastorale zorg;
3. Bijzondere evenementen en gebeurtenissen die lokaal
gegroeid en belangrijk zijn.

Naast het ontwikkelen van de ene parochiekerk zal er pastorale aandacht voor alle locaties en parochianen blijven.

Ook zal er, voor zover mogelijk, pastorale aanwezigheid zijn bij gebeurtenissen die de locatie zelf van belang vindt. Denk hierbij aan tentvieringen, carnavalsvieringen, oecumenische vieringen en dergelijke. Op elke locatie zal één keer per maand een doordeweekse ontmoetingsviering worden georganiseerd, waarin een lid van het pastoraal team voorgaat. Samen met de locaties zal gezocht worden naar mogelijkheden om de overgang naar de nieuwe situatie voor de parochianen zo goed mogelijk te laten plaatsvinden.

Dit alles sluit eigen initiatief van de parochianen natuurlijk niet uit. Uiteraard staat het de parochianen vrij om eigen initiatieven te ontplooiën; wij moedigen dit ook aan.

Parochianen kunnen de steun van het pastoraal team vragen. Of die vraag gehonoreerd wordt is afhankelijk van de beschikbaarheid van pastores en de aard van de activiteit. Het pastoraal team zal die activiteiten begeleiden die passen binnen de drieslag ‘Geloof-Open-Verbinding’; dat betekent dat de activiteiten te maken moet hebben met ons geloof, open moet staan voor parochianen en verbindend binnen onze parochie moet werken.

Toekomst Kerkgebouwen

In de laatste maanden zijn pastoraal team en parochiebestuur tot de conclusie gekomen dat de vraag rond de toekomst van de kerkgebouwen niet verder voor ons uitgeschoven kan worden. Op 2

juli jongstleden is er een bijeenkomst geweest met de locatie-overleggen van de verschillende geloofsgemeenschappen. In deze bijeenkomst is door parochiebestuur en pastoraal team aangegeven dat er op korte termijn gesprekken zullen volgen over het stoppen met vieringen in Holten en de sluiting van de Pauluskerk in Raalte. Vervolgens zullen deze gesprekken ook gehouden worden met Broekland, Haarle, Mariënheem, Nieuw-Heeten en op de wat langere termijn met Heeten en Luttenberg. We kiezen voor deze volgorde omdat één kerkgebouw in Raalte de meest voor de hand liggende eerste stap is en binnen Raalte al een aantal jaren gewerkt wordt aan het vormen van één geloofsgemeenschap (Samen Verder).

Voor Holten geldt dat de kleine geloofsgemeenschap zondags viert en dat juist die zondagen steeds moeizamer door te pastoraal team te bemensen zijn.

Verder kiezen we ervoor om binnen de parochie op twee plaatsen van relatief grotere geloofsgemeenschappen - Heeten en Luttenberg - de kerkgebouwen langer open te houden. Het hele proces van sluiting kerkgebouwen start juli 2020 en zal, zoals het er nu naar uitziet, rond 2025 afgerond worden. Vanaf september 2020 zal vanuit de projectgroep actief gewerkt worden aan de opzet en vorming van de parochiekerk samen met vrijwilligers vanuit de gehele parochie.

Informatie

Wij begrijpen dat dit alles mogelijk bij u vragen doet rijzen.

Voor nadere informatie kunt u terecht bij Jan Koenjer 06-14400580
secretaris@heiligkruis.nl

Lees vooral de bijlage van de locatie Heeten!

DIT HAD IK NOOIT VERWACHT.....

Dat zegt menig jongere die mee geweest is naar Taizé!

Wat is Taizé dan??

Taizé is een kleine broedergemeenschap in midden-Frankrijk, waar jaarlijks duizenden jongeren samenkomen voor een verblijf van

meestal een week. Tijdens zo'n week zijn er ontmoetingen met jongeren uit allerlei andere landen, die allemaal met vragen rondlopen als: wat is de zin van het leven? Er moet toch iets meer zijn dan alleen datgene wat we zien? En zeker na deze coronamaanden is een moment van bezinning en uitwisseling met anderen echt heel verfrissend! In de loop van zo'n week vind je daar overal antwoorden op, maar je merkt wel dat je niet de enige bent die met die vragen rondloopt. Er is herkenning en door de ontmoeting tussen de verschillende culturen zie je dat er over heel veel zaken gesprek mogelijk is. Daardoorheen "ontmoet" je het leven van de broeders met het gebed, dat je in de loop van de week ongetwijfeld steeds meer gaat waarderen, vooral de stilte. Zo maar je gedachten te kunnen laten gaan, enkele minuten lang, ongestoord! Laat je verrassen:

Ga mee van 11 – 18 oktober 2020

Kosten ca. € 190,00 voor reis en verblijf

Info Taizéreis: Clazien Broekhoff jpsalland@live.nl

06 8320 2244 of Gauthier de Bekker gdebekker@heiligelebuinus.nl

NB: De reis is voor jongeren van 16-30 jaar

Opgave tot uiterlijk 15 september

De reis gaat door bij minimaal 7 deelnemers.

SPORTNIEUWS

VOETBAL

Beste toppers, ben jij een jongen of meisje van 5 jaar of ouder en wil je graag voetballen? Kom dan op zaterdag (vanaf 29 augustus) naar het voetbalveld en doe gezellig mee. Je mag het een paar keer vrijblijvend proberen voordat je lid wordt. Er wordt getraind van 09.00-10.00 u. De trainer is Mark de Haan.

Met sportieve groet, S.V. Heeten

TECHVISIE JEUGDHANDBALTOERNOOI

Voor de 15e keer zal het Techvisie jeugd handbaltoernooi voor B, C en D-teams plaatsvinden in de sporthal in Heeten. De D-teams beginnen het toernooi vrijdag 11 september om 17.00 u. De C-teams zullen zaterdag 12 september van 10.00 u. tot 16.30 u. spelen. De B

teams spelen op zondag 13 september van 10.00 u. tot 16.30 u. Zoals ieder jaar is de toegang gratis. Voor meer informatie en het volledige wedstrijdschema kunt u kijken op de website: www.handbalheeten.nl.

AANLEVERDATA 'T KEVERTJE

Verschijningsdatum vrijdag	Aantal weken	Kopij inleveren zondagavond
4 september	2	30 augustus
18 september	2	13 september
2 oktober	2	27 september

MEDEDELINGEN BETREFFENDE 'T KEVERTJE

Met ingang van het 2^e halfjaar zullen de kosten ook aangepast worden. De kosten van het plaatsen van berichten zullen dan zijn:

0 – 5 regels € 6,--, elke regel meer € 0,70.

Voor een volledige pagina € 35,--

De prijzen van een inlegvel blijven gelijk n.l. € 28,-- (a 5 formaat)