

't Kevertje



Kerk- en verenigingsnieuws voor Heeten

5 LANGE JAREN

5 lange jaren van verdriet en pijn.

Angstig voor de bommen en brandende vliegtuigen die overal neervielen, die dood en vernieling brachten.

Mensen op de vlucht, bang om opgepakt te worden.

Niet meer op straat 's avonds, alles moest donker zijn

Overal bonnen voor hebben, want het eten werd al steeds minder, tot de hongervinter kwam.

Mensen uit de grote steden, kwamen om eten vragen.

Uren moesten ze lopen om bij de boer nog een ei of een stukje spek te krijgen.

Wat waren ze blij, die arme stakkers

Zelf gelukkig geen honger gehad, maar wel rogge pap gegeten.

Het grootste deel van Nederland is vrij, als op 8 april de beschieting steeds beter te horen is.

We waren nog even naar de kerk bij Hogeslag geweest, naar de kerk in Heeten kon je niet meer.

Op 9 april 's morgens vroeg, is het huis aan alle kanten door de Duitsers bezet.

Met geweer in aanslag, we waren allemaal doodsbang.

Naar het bos gekropen, maar we moesten weer terug.

De kogels vielen overal neer.

Het werd nu een beetje rustiger met het schieten.

Vrijdag 29 mei 2020

jaargang 54

nummer

10

RK Kerk Maria Onbevlekt Ontvangen

Koopmansstraat 4 8111 AP HEETEN tel. 0572 – 381233

Website: www.parochieheiligkruis.nl

E-mail parochie: secretariaat@parochieheeten.nl

E-mail Kevertje: kevertje@parochieheiligkruis.nl

Kerkbestuur: bankrekening NL15RABO01202.02.573

Kerkbijdrage: bankrekening NL26RABO01202.04.703

t.n.v. R.K. parochie Heilig Kruis

o.v.v. administratie Kerkbijdrage Heeten

Dit parochieblad komt uit voor 2 weken

Algemene informatie

Openingstijden secretariaat: Heeten tel.381233

elke maandag-woensdag en vrijdagmorgen van 09.00 tot 12.00 u.

Pastoor van dienst voor spoedgevallen tel. 06-53964140

Samenwerkingsverband:

Onze locatie maakt deel uit van parochie Heilig Kruis

Pastores

R.G.W. Cornelissen, 0570-619087/ cornelissen@aartsbisdom.nl

Vicariss,pastoor 06-30162625

G.J. Nijland parochievicaris 06-58882805 pastornijland@parochieheiligkruis.nl

M.J. Brinkhuis, diaken 06-33756089 mbrinkhuis@heiligelebuinus.nl

G. de Bekker, 0570-622328 gdebekker@heiligelebuinus.nl

Pastoraal werkers

Drs. A.M.A.L. Gunnink-van den Berg 038-4527475 lonnekegunnink@hetnet.nl

C.M. Broekhoff-Bosman 06-83202244 jpsalland@live.nl

E.E.W. Reeuwijk 06-51310908 ereeuwijk@heiligelebuinus.nl

Nadere informatie over de locatie:

Zie de jaarlijks verspreide bewaarfolder, of kijk op internet:

www.parochieheiligkruis.nl/heeten

Hulpdiensten:

Huisarts: Voor levensbedreigende situaties na 17.00 u en in de weekends is het verstandig eerst alarmnummer 112 te bellen, en daarna de huisartsenpraktijk via tel. 0570 - 501777

Algemene Hulpdienst: tel. 0572 – 382502 (bereikbaar maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 10.00 u.) www.hulpdienstraalte.nl

Toen naar de bureu gekropen, daar in de kelder met z'n allen
 gewacht. We moesten alles achterlaten
 Veel boerderijen stonden al in brand.
 Heel de nacht werd er geschoten.
 's Morgens weer naar huis, alles stond er nog.
 Nu allemaal Canadezen rondom het huis.
 Nog schietend op de Duitsers, die aan de andere kant van de weg
 stonden. Maar wij waren vrij
 Toen kwamen ze in lange kolonnes door de Cellenweg richting
 Schoonheten.
 Zwaaiende soldaten, juichende mensen, wapperende vlaggen.
 Chocolade en sigaretten, dat is het eerste wat we kregen.
 Maar Heeten moest nog een dag wachten, toen waren we bevrijd en
 op 5 mei in heel Nederland
 Wat een feest! Mensen dansen, springen en zingen met veel muziek
 en het Wilhelmus.
 Maar ook verdriet voor duizenden die zijn gevallen, of aan de honger
 of in de kampen.
 Laten we ze nu niet vergeten, 75 jaar vrijheid; maar nu missen we
 onze vrijheid door de corona.
 Moge het gauw beter worden. Vrijheid en vrede voor ons allemaal!

Riek Nijkamp – Tutert

KERKNIEUWS

You tube uitzendingen, ga naar www.parochieheiligkruis.nl

30-05-2020 17.00 u	Vigilie van Pinksteren Nieuw-Heeten St. Josefkerk
31-05-2020 10.00 u	Hoogfeest van Pinksteren Nijverdal St. Antonius van Paduakerk
01-06-2020 10.00 u	2e Pinksterdag Maria Moeder van de Kerk

Voor de volgende weekenden is het op dit moment nog niet bekend, houd de webiste www.parochieheiligkruis.nl in de gaten voor het vervolg vieringen op de zondagen

Eigen vieringen via kerkradio

Een aantal geloofsgemeenschappen heeft het initiatief opgepakt om via de kerkradio korte gebedsvieringen uit te zenden. Tot nu toe bij ons bekend:

- Haarle St. Sebastianus woensdag 09.00 uur
- Heeten O. L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen woensdag 19.00 uur
- Luttenberg H. Cornelius: dinsdags 19.00 uur; vrijdag 09.00 uur; zondag 09.30 uur
- Mariënheem OLV Ten Hemelopneming: iedere ochtend 09.00 uur
- Nieuwheeten St. Joseph vespers iedere dag 17.00 uur.
- Raalte H. Kruisverheffing dinsdag, woensdag en donderdag 09.00
- Raalte H. Paulus vrijdag 09.00 uur

Meer informatie kunt u vinden op www.parochieheiligkruis.nl

VIERINGEN PAROCHIE H. KRUIS LOCATIE HEETEN

Via de Kerkradio te beluisteren:

Datum	Tijd	Viering	Koor
Heeten Wo. 3/6	19.00 u.	Eucharistieviering em. pastoor J. Verweij	
Heeten Vr. 5/6	09.00 u.	!e Vrijdag van de maand, eucharistieviering, em. pastoor J. Verweij	
Heeten Wo.10/6	19.00 u.	Eucharistieviering em. pastoor J. Verweij	

OVERIGE LOCATIES PAROCHIE H. KRUIS

Voor de vieringen van de overige locaties verwijzen wij u naar de website van Parochie Heilig Kruis www.parochieheiligkruis.nl onder het kopje vieringen.

OVERLEDEN

Op donderdag 14 mei is op 93-jarige leeftijd overleden Riek (Henrica Maria) Kieftenbeld-Timmer. Zij woonde aan de Hordelmansweg 23

te Heeten. Haar uitvaart en begrafenis hebben op dinsdag 19 mei plaatsgevonden.

Dat zij moge rusten in vrede.

MISINTENTIES

Wij gedenken de volgende intenties:

In het weekend van 30 en 31 mei:

Jgt. Wim Olde Bijvank; Jan en Frans Vloedgraven en overl. fam.; Mariet Schoorlemmer; Antoon Schoorlemmer; Hein Hunneman en overl. fam.; Johanna en Antoon Kerkvliet en overl. fam.; Gerard Ruiter; Toos en Bernard Hiethaar en overl. fam.; Overl. ouders Tepperik-Halman; Overl. fam. Vulink-Pol; Anna Kogelman; Geert Voorhorst; Overl. fam. Haarman-Schrijver; Overl. ouders Lorkeers-Rodijk; Herman Oosterhuis; Ton van Eunen; Rie Brinkhof-Schoorlemmer; Jan Hoogeslag; Mariet Voorhorst-Schoorlemmer; Gait Olde Bijvank; Herman Duteweert; Riek Kieftenbeld-Timmer.

Woensdag 3 juni:

Jan en Frans Vloedgraven en overl. fam.; Herman Oosrhuis en familie.

Vrijdag 5 juni 1^e Vrijdag van de maand:

Voor de levende en overleden leden van de KBO/PCOB; Pa, Ma, Gerard, Willy en Gijs Kieftenbeld; Jan Bril en overl. fam. Bril-Harink

In het weekend van 6 en 7 juni:

Jgt. Dinie Beumer; Overl. Ouders Vulink-Reimert; Tinus Roesink; Wim Nijenkamp; Hermanus Wippert en echtg.; Albertha Kortenhurst en familie; Johannes van Schooten; Wilhelmus Logtenberg en echtg.; Mariet Schoorlemmer; Antoon Schoorlemmer; Overl. ouders Voorhorst-Olde Bijvank en Herman Voorhorst; Hein Hunneman en overl. fam.; Johanna en Antoon Kerkvliet en overl. fam.; Jan en Tonny Groote Wolthaar-Overmars; Johan en Tonnie Elshof-Aarnink en overl. fam.; Annie Meijerink-Kemper; Gerardus Olde Bijvank, Gerritdina Olde Bijvank-Haverkamp en Wim Olde Bijvank; Geert Voorhorst; Hein en Grada Wagemans en overl. fam.; Gerda Wigink-

Assink; Ton van Eunen; Rie Brinkhof-Schoorlemmer; Jan Hoogeslag; Mariet Voorhorst-Schoorlemmer; Gerardus en Gerard ten Hove en overl. fam.; Miene Bokseveld-Tutert; Gait Olde Bijvank; Herman Duteweert; Riek Kieftenbeld-Timmer.

Woensdag 10 juni:

Herman Oosterhuis en fam.; Overl. ouders en fam. Veldkamp-Bloemenkamp.

MISINTENTIES IN HET WEEKEND

Er is 1 x in de maand in het weekend geen viering, zowel op de zaterdag als zondag. De misintenties die hiervoor opgegeven zijn verschuiven naar een weekend later. Heeft u misintenties opgegeven voor deze weekenden en dit liever in een ander weekend zien, dan kunt u dat doorgeven aan het parochiesecretariaat, tel. 0572 - 381233. Elke woensdagavond is er om 19.00 u. ook een eucharistieviering waarin em. pastoor J. Verweij voorgaat. We hopen op uw begrip voor deze veranderingen.

PAROCHIE NIEUWS

HERVATTING VAN DE VIERINGEN

Misschien heeft u al ergens gehoord dat er vanaf 1 juni 2020 weer publieke vieringen gehouden mogen worden in de Rooms-Katholieke kerk. Het bisdom heeft een aantal protocollen hiervoor opgesteld. Op het moment dat 't Kevertje verschijnt is het pastorale team van de parochie Heilig Kruis druk bezig om deze protocollen om te zetten in een praktisch uitvoerbaar plan. Op dit moment is dit plan nog niet klaar, maar zodra er meer bekend is zullen we u zo snel mogelijk informeren over de mogelijkheden voor de vieringen in Heeten. Houd de webiste www.parochieheiligkruis.nl locatie Heeten in de gaten

Het Locatie Overleg

PINKSTEREN

50 dagen na Pasen vieren wij dit feest in onze kerk. 50: Hierbij wordt gedacht aan de schepping in 7 dagen. En 50 is $7 \times 7 + 1$, dat wil

zeggen 7 x volledige schepping + 1 voor het ongrijpbare, voor de nieuwe reeks, omdat het nooit af is, 1 voor de eeuwigheid, de overvolle volheid. Met Pasen vieren wij de Verrijzenis van Christus, opdat niet het kwaad in onze wereld overwinnen zal, maar verrijzenis, nieuw leven, opstanding. En met Pinksteren vindt die opstanding zijn voltooiing. En wat stel je je daarbij nu voor....

In onze verhalen over Jezus speelt Kerstmis in een donkere nacht, met sterren, in een open veld, waar alleen herders verbleven met hun schapen. Pasen: gebeurt in alle vroegte, tegen de dageraad aan. Enkele vrouwen, een tuinman.... Meer niet. Nog stil, maar met al iets meer beweging. De dag is net begonnen. Pinksteren gebeurt op klaarlichte dag, in een drukke stad, mensen van allerlei nationaliteiten bevolken de stad. Nóg zijn de deuren dicht, maar ineens is er volop beweging.... En dit alleen al: nacht, dageraad, klaarlichte dag geeft aan dat er beweging komt, dat er leven is, dat er iets te gebeuren staat wat groter wordt, alsmaar groter: ons overstijgend, je begrijpt het bijna niet. Het Lichaam van Christus, de herinnering aan zijn leven en werken komt tot leven, geraakt niet in staat van ontbinding, maar draagt vrucht...

“In allerlei talen, naargelang de Geest hun te vertolken had, begonnen de leerlingen te spreken, vervuld van de Heilige Geest, die in tongen zich op ieder van hen had neergezet.”

Als je ergens vol van bent, vervuld van bent, dat herkent u misschien wel, dan wil je er over praten, je wilt je verhaal kwijt. En hoe enthousiaster je over iets bent, hoe breder en grootser je woorden.

Zoiets moet dat daar ook geweest zijn. En hoewel zij allen van verschillende afkomst zijn, hoorden de mensen buiten hen toch spreken in hun eigen taal..... van Gods grote daden....

Nee, het ging dus niet zomaar ergens over, het ging over Gods grote daden en als we daarover spreken klinkt het als eenzelfde taal, wel in ieders eigen taal, maar ook als één taal. De taal van Gods grote daden. Als het over God gaat, gaat het rijmen, klinken, kunnen we elkaar verstaan en begrijpen, komen we dichtertot elkaar. Pinksteren is een Feest van beweging naar elkaar toe, van verbinding. En hoe hard hebben we dat niet nodig. Altijd, en ook nu, juist nu. Een taal van Liefde, van troost, van wijsheid en raad, een taal die mensen met

elkaar verbindt, banden herstelt. Een taal die mensen in beweging brengt naar elkaar toe en naar God toe.

Zo zingen wij:

*Gij schenkt uw gaven zevenvoud, o hand die God ten zegen houdt
o taal waarin wij God verstaan wij heffen onze lofzang aan
Verlicht ons duistere verstand. Geef dat ons hart van liefde brandt
en dat ons zwakke lichaam leeft, vanuit de kracht die Gij het geeft.*

Clazien Broekhoff

OVERIG NIEUWS

GEVONDEN

Een Biba armbandje bij de speeltuin De Lange Slag, info tel. 06-83166008.

VERLOREN

Verloren, een mosgroene damesportemonnee, merk Mexx, met een hoefijzertje aan de ritssluiting.

Op zaterdag 9 mei, ca. 11.45 uur, waarschijnlijk op de parkeerplaats voor bakkerij Bosgoed.

Wil de eerlijke vinder, of iemand die informatie heeft, svp contact opnemen, tel. 06-28510201.

AANLEVERDATA 'T KEVERTJE

Verschijningsdatum vrijdag	Aantal weken	Kopij inleveren zondagavond
12 juni	2	7 juni
26 juni	8	21 juni