

Vormselviering 11 november 2017

Op 11 november is Bisschop H.W. Woorts naar Luttenberg gekomen voor de Vormsel viering. In deze viering heeft de Bisschop 27 kinderen het sacrament van het Vormsel toegediend. Samen met Pastoraal Werkster Lonneke Gunnink en het jongerenkoor Col Canto hebben zij er een mooie viering van gemaakt.



In de viering sprak de Bisschop over betekenis van woorden. De Bisschop nam ons mee terug naar groep 3, waar we leerden schrijven.

Daarbij legde hij ons uit dat we hebben geleerd dat sommige woorden hetzelfde klinken, maar de manier waarop je het schrijft een groot verschil maakt in de betekenis die een woord krijgt.

Als voorbeeld gaf de Bisschop het woord; Hart of Hard.

Hard met een d betekent vaak snelheid/ ruw.

Hart met een t betekent dat is je leven.

Ga je de weg hard; dan kan dat betekenen dat je er ruw overheen gaat.

Ga je de weg met je hart; dan is er aandacht voor anderen.



De Bisschop wenst ons een goede weg met ons HART en dat we van daaruit verder gaan.



We kunnen terugkijken op een bijzonder mooie viering. De Vormselwerkgroep