

27 mei 2018 hebben de kinderen van groep 4, hun eerste heilige Communie gedaan.



In een mooi versierde kerk ontvingen ze voor het eerst het Lichaam van Christus. Het thema dit jaar was 'klaar voor de start'.



Je start om met Jezus verder te gaan.





De voorbereidingen werden op school, thuis en in de kerk gedaan. Middels het werkboek 'Kom maar in de kring' werden de kinderen en hun ouders bewust gemaakt wat hun plekje is in de kring van de familie, van school, van de kerk en in de wereld. Ook kwamen de tradities en symbolen van onze kerk aan bod.



In een ouder-kind avond werd de kerk en haar symboliek bekeken. De kinderen brachten een bezoek aan de bakker en bakten hun eigen broodjes. In de broodviering werd stil gestaan bij het delen van het brood en het samen eten.

De communicanten kunnen terug kijken op een mooie periode.  
De werkgroep wil iedereen bedanken voor zijn of haar medewerking.