

Vormselviering 5 november 2016

Op 5 november is Bisschop Th.C.M. Hoogeboom naar Luttenberg gekomen voor de Vormsel viering. In deze viering heeft de Bisschop 21 kinderen het sacrament van het Vormsel toegediend. Samen met Pastoraal Werkster Lonneke Gunnink en het jongerenkoor Col Canto hebben zij er een mooie viering van gemaakt.

In de viering sprak de Vormheer over een zeilboot. En dat we het leven kunnen zien als deze zeilboot, met 3 zeilen. Een boot die soms vaart bij rustig weer en met de wind in de zeilen. Dan voelen we ons blij en gelukkig. Maar soms ook is er tegenwind en storm in ons leven, hebben we misschien ruzie met anderen of zitten we niet lekker in ons vel. Dan kunnen we steun hebben aan de 3 zeilen. Het zeil van geloof, geloof in ons zelf en in de mensen om ons heen. Dan het zeil van hoop en vertrouwen dat het goed komt. En als grootste zeil de liefde. De liefde die je geeft aan anderen om gelukkig te zijn, maar ook de liefde die je zelf ontvangt van je ouders en vele andere mensen om je heen. Om zo uit te kunnen groeien tot mensen met pit die waardevol voor de toekomst zijn.

We kunnen terugkijken op een bijzonder mooie viering. De Vormselwerkgroep.



